

**Nurullah Ankut**  
**Kendini Alevin Kalbine Atmak**

**DERLENİŞ**  
**YAYINLARI**



Nurullah Ankut  
**Kendini Alevin Kalbine Atmak**

Birinci Baskı  
Kasım 2018

DERLENİŞ YAYINLARI: 102

Birinci Baskı: Kasım 2018

Yayında emeği geçenler:

Mustafa Şahbaz, M. Gürdal Çıngı, Sait Kıran, Safiye Arslan,  
Sema Olkun Kopal, İlhami Danacı

Kapak Düzeni: M. Cihan Çakır

DERLENİŞ YAYINLARI:

Aksaray Mah. İnkılâp Cad. Oto Han No: 43/514

Aksaray, Fatih/İSTANBUL

İnternet Adresi: [www.derlenisyayinlari.org](http://www.derlenisyayinlari.org)

e-posta: [derlenisyayinlari@derlenisyayinlari.org](mailto:derlenisyayinlari@derlenisyayinlari.org)



[facebook.com/derlenisyayinlari](https://facebook.com/derlenisyayinlari)



[twitter.com/derlenisyayin](https://twitter.com/derlenisyayin)

Derleniş Yayınları Sertifika No: 31545

ISBN 978-975-7346-97-5

Baskı: Deren Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Beylikdüzü OSB Mah. Orkide Cad. 9 Z Merkez Köyü

Merkez Bucağı/ Beylikdüzü/ İstanbul

Tel: (0212) 875 48 86

[www.kayhanmatbaa.com](http://www.kayhanmatbaa.com)

Matbaa Sertifika No: 34011

# **Kendini Alevin Kalbine Atmak**

Nurullah Ankut

Birinci Baskı  
Kasım 2018



## İçindekiler

• Emperyalizm sadece insani değerleri değil, doğayı da yok ediyor.....	14
• Kıvılcımlı Kimdir? .....	15
• Lenin'den sonra Gerçek Devrimciliği sadece Kıvılcımlı Usta anladı .....	17
• Gerçek Komünist örgütlü kişidir .....	19
• Kurtuluşumuz Devrimdedir .....	21
• Gerici kimdir? İlerici kimdir? Devrimci kimdir? .....	22
• Hz. Muhammed de çağının Komünist Düzen kurmak için çalayan devrimci önderidir.....	26
• Tefeci-Bezirgân Sermaye İslamiyet'i tersine çevirdi .....	30
• Göçebe Toplumun insani değerlerini alan Hz. Muhammed, yoksullardan yana bir din kurar .....	33
• Neden İslam ülkeleri hep geri?.....	37
• Biz İnsanlığın Kurtuluş Davasının savucusuyuz.....	41
• Namuslu sesler bizde hayranlık uyandırır .....	42
• Emperyalizmin umutsuzluğa sürüklediği milyonlar ruhsal sorunlarla karşı karşıya .....	45
• AKP'giller, AKP'giller'i anlatıyor .....	46
1) Bir Başbakan İki Erdoğan.....	46
2) Tayyip Erdoğan-Devlet Bahçeli Atışması.....	55

- AKP'giller'de iman yok ..... 57
- Kitleleri Allah'la aldatarak durup dinlenmeden  
din sömürüsü yapıyorlar ..... 59
- Gerçek Devrimcilerde yalan dolan, hile olmaz ..... 61



## **Sunuş**

Türkiye Devrimi'nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı Usta'nın bedence aramızdan ayrılışının 47'inci yıldönümünde, Halkın Kurtuluş Partisi tarafından 4 Kasım 2018 tarihinde Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde bir anma etkinliği gerçekleştirildi.

Bu kitap, HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut tarafından sözü edilen anma etkinliğinde gerçekleştirilen Ana Konuşma'nın metin haline getirilmesiyle oluşturulmuştur.

Konuşma sırasında Nurullah Ankut tarafından gösterilen video görüntüleri de aynısıyla tape edilip kitabın içeriğine dahil edilmiştir.

**Derleniş Yayınları**



Kendini Alevin Kalbine Atmak



**Sevgi ve Saygıdeğer Arkadaşlarım,**

**Devrim**, Marks Usta'mızın da söylediği gibi; bir **güzel sanat**tır.

**Gerçek devrimci** aynı zamanda bir **sanatkârdır**.

Tabî devrimciliğin bir ayağı; kıldan ince kılıçtan keskin bilimdir, bilinçtir, teoridir ama öbür ayağı da; güzel sanattır, duygudur, sevgidir, vicdandır, merhamettir.

Bu iki ayaktan birisi eksik olursa devrim de olmaz devrimcilik de olmaz. Hasbelkader devrim yapılmış olsa bile o devrim ilanihaye devam edemez.

Kolay değildir sanattan anlamak. Bakın burası "**Kültür Merkezi**", diyor değil mi? Kürsüyü koydukları yere bakın. Zerre kadar estetikten, sanattan anlayan bir yönetici olsaydı bu kürsüyü buraya koymazdı. Şuraya koyardı değil mi? (Nurullah Ankut, sahnenin ortasını gösteriyor. – y.n.) İyi ki şuraya koymamış yani... (Nurullah Ankut, sahnenin sol, görünmeyen, perde arkasında kalan kısmı gösteriyor. – y.n.)

**(Gülüşmeler...)**

Yani böylesine incelikli bir iştir sanattan anlamak, sanatçı ruha sahip olmak, arkadaşlar.

## **Emperyalizm sadece insani deęerleri deęil, doęayı da yok ediyor**

**Pervane**, ışığın etrafında dönen minik kelebeklerdir. Ben de yirmi yıldır göremiyorum. Oysa köylerimizde, Konya'daki kenar mahallemizdeki evimizin önünde, idare lambamızın, gaz lambamızın etrafında akşamları durup dinlenmeden dönerlerdi. Bazıları ışığa kendisini vurur, yanar düşerdi. Ama her tarafı taşa, betona kesmiş şehirlerde artık insanlar bile nefes alamaz hale gelince, hayvanlar da yaşayamaz hale geldi.

Geçenlerde son bir rapor yayımlandı, okumuşsunuzdur arkadaşlar; 1970'den bu yana yaban hayatta bulunan hayvanların sayısı yüzde 60 azalmış. Yani 48 yıl içinde yaban hayvanlarının yüzde 60'ını imha etmişiz, yaşam alanlarını yok etmişiz.

Böyle bir acımasızlık, böyle bir vicdansızlık olabilir mi?

Ama olur. Kapitalizmin, emperyalizmin ruhu bu!

Yine bir haberci. Kuzey Yarımküre'nin en büyük tatlı su rezervine sahip Grönland eriyor ve oradaki buz kitleleri eridiği zaman, tüm dünya denizleri 20 cm daha yükselecek ve yığınla, başta kutup ayıları olmak üzere yaban hayvanları yok olup gidecek...

Hiz. Muhammed'e hayranım. Çünkü O da büyük bir devrimci. Ve O'nu, bütün ilahiyatçılardan daha iyi anlıyoruz çünkü tüm gerçekliğiyle anlıyoruz Hiz. Muhammed'i.

Ne diyor?

**“Biz emaneti daęlara, taşlara verdik ama onlar titrediler, kabul etmediler.”**

Yani; Kur'an'da; **“Yeryüzünün halifelliğini insanoęluna verdik, insan kabul etti.”**, diyor.

**“Muhakkak ki insan çok zalimdir”**, diyor.

Gerçekten de dünyada insanoęlundan daha zalim, daha acımasız bir canlı yok.

Ama hep böyle miydi insan?  
Hayır, böyle değildi. Sınıflı toplumlar insanı bu hale getirdi.  
Neyse, belki bu konuya ilişkin sözü fazla uzattım...

## **Kıvılcımlı Kimdir?**

Bunu en öz şekilde isterseniz **Mevlana**'nın dizelerinden izleyelim, arkadaşlar.

(Nurullah Ankut, Mevlana'nın şiirinden bestelenmiş Farsça şarkının videosunu izlettirir. Altyazı yazı olarak geçen şiir aşağıdaki dizelerdir. – y.n.)

## **Pervanelerin Hikâyesi<sup>[1]</sup>**

**Mum alevi önündeki üç pervane**

**Ateşe önce uzaktan baktı...**

**İlk olan yaklaştı ve “Ben aşkı biliyorum, gördüm” dedi.**

**İkinci olan kanatlarıyla azıcık aleve dokundu ve**

**“Ben aşk ateşinin nasıl yaktığını biliyorum” dedi.**

**Üçüncü olan kendisini alevin kalbine attı ve**

**Alevin içinde yandı, kayboldu.**

**Hakiki aşkın ne olduğunu sadece o bildi...**

Kimmiş yoldaşlar, Kıvılcımlı?

Kendini devrim alevinin içine atan, orada yanan ve kaybolan ama gerçek devrimciliğin ne olduğunu “sadece o” anlayan gerçek devrimciymiş!

**(Alkışlar...)**

Devrimciliği bir aşk olarak görürseniz ve onun kalbine atarsa-

---

<sup>[1]</sup> Videonun Linki: <https://www.youtube.com/watch?v=ec3PMFCCoco> (y.n.)

nız kendinizi, ateşinin kalbine, orada yok olursanız; bütün korkular sona eriyor orada. İşkenceci cellâtlarınıza karşı da gülersiniz; onların korkularına, acemiliklerine... Alay edersiniz onlarla ve ne zindanlar yıldırır sizi, ne işkenceler, ne hayatın başka acıları...

Çünkü orada mutlusunuz, zaten onun dışında yoksunuzdur. Devrim ateşinin içindeyseniz varsınızdır.

Onun dışında başka bir hayatınız yok! Başka bir varlık alanınız yok!

İşte bu önderler de (Nurullah Anku, arkadaki posterde yer alan; Marks-Engels, Lenin ve Kıvılcımlı'yı gösteriyor. – y.n.) devrimciliği böyle anlamışlardır, böyle yaşamışlardır, böyle yapmışlardır, arkadaşlar.

Onların kasılması, afrası tafrası olmamıştır. Giyime kuşama önem vermemişlerdir zerre miktarda. Onların tatili, yorgunluğu, dinlenmeleri olmamıştır. Çünkü ateşin dışında yoklar ki zaten...

İşte biz de Kıvılcımlı'dan böyle devraldık bu bayrağı ve O'na layık bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz.

Bazı yoldaşlar, dışımızdaki insanların sözlerini aktarıyorlar: 15 Temmuz sonrasında bir siz kaldınız eleştiride bulunan, mücadeleyi sürdüren. Yakında Genel Başkan'ınızı tutuklayacaklar, Partinizi de kapatacaklar, diyorlarmış.

O Tayyipgiller'in bileceği bir iş. Yapabilirler, güçleri var.

Ama bizim bileceğimiz iş ise; savaşı hiç aksatmadan, hiç ara vermeden, hiç duraksamadan, hiç tereddüde düşmeden sürdürmektir!

### **(Alkışlar...)**

O bakımdan, onların hiçbiri bugüne kadar bizi yargılamadı, bundan sonra da yargılamayacaklar.

Hakkımızda açtıkları davalar, bizim onların iğrenç, insanlık dışı içyüzlerini yüzlerine vurmamıza vesile olan platformlar oldu. Bundan sonra da öyle olacaktır.



Haklı olan hiçbir şekilde yargılanmaz ve yenilmez. Hep yargılar.

Ne diyor, çocukluğumdan itibaren hep kendisine özendiğim ve bugün modern psikologların deyişiyle rol modeli olarak be-nimsediğim en halkçı Halife **Hz. Ali?**

**“Doğruyla savaşan yenilir!”**

Eninde sonunda yenilir.

**(Alkışlar...)**

İki, iki buçuk liraya satarlardı o parlak, renkli kapaklı kitap-larını, Hz. Ali'nin Cenk Kitaplarını. Kırık kırsık harçlığımızdan biriktirip alırdık. İçinde çizme resimler de olurdu. Belki on kez okurduk tekrar tekrar ve her okuyuşumuzda aynı edebi estetik hazzı alırdık, duyardık, arkadaşlar.

## **Lenin'den sonra Gerçek Devrimciliği sadece Kıvılcımlı Usta anladı**

Gerçek devrimciliği, 20'inci Yüzyıl'da Lenin sonrasında sa-dece Hikmet Kıvılcımlı anladı.

Muhakkak ki, pratikte büyük, şanlı devrimcilerimiz oldu dün-yada ve Türkiye de. Şehitlerimiz oldu. Ama onların teorik yönle-ri hep aksadı, hep eksik kaldı.

**“Kahraman Gerilla Che Guevara”**, Küba Devrimi'ni ay-nen, birebir tekrarlayarak Latin Amerika'ya yaymaya çalıştı.

Tam o yıllarda, öğrencilik yıllarımızda, Kıvılcımlı dedi ki:

**“Küba Devrimi tekrarlanamaz.”**

Che'nin teorik olarak göremediği neydi?

Bu yolda Küba'daki gibi savaşa girersek mutlaka zafere ula-şırız...

Ama o, Küba Devrimi'nden düşmanın, kendi deyimiyle insan soyunun başdüşmanı ABD Emperyalizminin, çıkardığı dersleri

ve o dersler sonucunda kendisine karşı aldığı tedbirleri görmezlikten gelir. Göremiyor.

Nitekim geçende, Bolivya da, Kongo'da ve tabii Küba'da Che'nin yanı başında olan, "**Kongo**" lakaplı devrimciyle röportaj yaptı **Bedri Baykam**, okumuştur belki bazı arkadaşlar.

En son Che'nin pusuya düşürüldüğü **Yuro Geçidi**'nde, Barrientos'un on bin askeri (CIA yönetiyor), hava kuvveti desteği de alarak sarmıştı etrafımızı, diyor.

Ne kadar gerilla var?

Yirmi, yirmi bir gerilla var.

Bir tarafta hava kuvvetine sahip on bin düşman askeri, öbür tarafta yirmi gerilla. İşte düşman böyle bir karşıdevrimci tedbir almış...

Bolivya'nın her tarafını afişlerle donattı CIA; "**Bolivya yeni bir Küba olmayacaktır.**", diye.

İşte Usta'mız dünyanın bir ucundan gördü bu gerçekliği. Çünkü O, Leninci Devrim Öğretisini biliyordu en ince ayrıntısına kadar. Ama Che bilmiyordu. Ve Türkiye'de de anlatamadık biz Leninci Devrim öğretisini. Denizler'e, Mahirler'e de anlatamadık. Usta'mız bütün uğraşına rağmen, bütün çabasına rağmen zerre miktarda olsun anlatamadı. Ve onun sonucunda da o devrim yüklü yıllar heba edildi. Ve Usta'mızın dediği devrim yoluna girilseydi, büyük olasılıkla devrim zafere ulaşırdı, 1960'lı yılların sonunda. 1970'li yıllarda o yola girilseydi yine devrim zafere ulaşırdı. Ama yine girilmedi.

Demek ki yoldaşlar, diyalektik düşünür yok. Diyalektik düşünür sadece olaya odaklanır, her türlü önyargıyı, bönyargıyı atar zihninden. Olayı, sebep-sonuç ilişkileri içinde, tarihsel bir süreç içinde ele alır. Bütün bağlantılarıyla kavramaya, çözümlmeye ve ondan dersler çıkarmaya çalışır. Ama bu anlayışta devrimciler yok ki... Devrimci gruplar yok...

Hâlâ Türkiye'de kendini sol olarak tanımlayanların yüzde

90'ı Kıvılcımlı'yı zerre miktarda olsun anlamış mı?

Anlayamamış...

Hep söylediğimiz gibi; okumak ayrı şey, anlamak ayrı şey.

Gerçekten anlamak için ateşin kalbine kendinizi atmanız gerekir. Ben burada nasıl başarılı olabilirim, nasıl sonuç alabilirim diye oraya odaklanmamız gerekir. Onun dışında olursanız zaten anlamamanız mümkün değil.

Boşuna demiyor büyük şair **Mevlana**; "**Gerçek aşkın ne olduğunu sadece üçüncü pervane bildi. O bildi.**", diye.

İşte Lenin sonrasında da gerçek anlamda teorisiyle, pratiğiyle Marks-Engels ve Lenin Ustaları sadece Kıvılcımlı anladı.

**(Alkışlar...)**

O yüzden bize eşsiz bir rehber bıraktı. Bildiğiniz gibi Marksizm-Leninizm bir dogma değil. Devrimci pratik için, eylem için yol gösterici mantık ve metottur, kılavuzdur. Yani o yola düşürülen ışık. Sizin öyle bir derdiniz yoksa zaten teoriyi anlayamazsınız.

## **Gerçek Komünist örgütlü kişidir**

*(Kitabı göstererek - y.n.):*

Öğrencilik yıllarımda, 1968'de yine harçlıklarımın almış olduğum, "**Alman İdeolojisi**"; Marks-Engels'in eseri. O da yargılandı bizimle beraber. Toplatma kararı var ama namuslu bir hâkime düştüğü için geri alabildik. Üzerinde de; hangi mahkeme, nerede, hangi kararlar yasaklamış onların numaraları da var.

Derler ki burada Marks-Engels Ustalar:

**"Belirli devrimci bir partinin üyelerini belirten komünist terimi (...) Gerçek komünist için önemli olan, bu mevcut düzeni devirmek"tir.**

Demek ki neymiş: Komünist, soyut entelektüel anlamda, düşünce düzeyinde bir kavram değilmiş. Komünist, komünist parti-

nin üyesiymiş. Bu anlama gelir, diyorlar.

Demek ki gerçek anlamda bir komünist partisinin üyesi değilseniz, komünist sayılmazsınız. Kendinize komünist demeniz sadece bir kandırmacadır; hem kendinizi, hem de size inananları...

Ustaların bu sözünü tamamlar mahiyette, Fidel Castro da nedir?

**“Devrim için savaşmayana komünist denmez.”**

Demek ki, gerçek savaşkan devrimcinin üyesi olduğu parti de, gerçek bir Marksist-Leninist Proletarya Partisi olacak.

Nedir böyle bir partinin belirgin özelliği?

Bir savaş organizması olmasıdır.

Parti, Lenin’in deyişiyle, devrimci savaşın genelkurmayı ve öncü müfrezesidir. Başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere halk kitlelerini devrim savaşında örgütleyen ve o savaşı yöneten kurmay heyettir.

Öyle bir yol gösterici genelkurmaya sahip bir örgütün üyesi değilsen, herhangi bir devrimci mücadelenin, savaşın içinde değilsen demektir. Devrimcilik adına her iddian boştur, soyut bir laftan öte bir anlam taşımaz...

Sen o eylemin, o savaşın içinde değilsen, o senin için bir yük zaten, anlamamışsındır da.

Komünist bir partiye üye olmadığı halde, eğer herhangi bir kişi komünistlik iddiasında bulunursa, biz ona şunu deriz:

Hayır, kardeş! Sen komünist falan değilsin. Sen, bir küçük-burjuva anarşistisin!

**Anarşizmi** nasıl tanımlar Kıvılcımlı Usta?

**“Anarşizmin birinci ve sonuncu maddesi, otorite düşmanlığı + otorite megalomanlığıdır.”**

Yani ben otorite değilsen, kahrolsun otorite! Ben otoriteysem herkes bana tabi olmalı. Ben ne dersem ona uymalı.

Küçükburjuva anarşizmi işte böylesine zırva, rahmetli şairimiz **Yusuf Hayaloğlu**'nun deyişiyle; “**Nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan ahmakça**”, bir anlayıştır. Bir kendini avutmadır.

**(Slogan: Örgütsüz Halk Köle Halktır... Örgütlü Halk Yenilmez... Alkışlar...)**

## **Kurtuluşumuz Devrimdedir**

Bizi ilk kez dinleyen arkadaşların şöyle bir soru akıllarına gelmiş olabilir, bize sormak isteyebilirler:

İlle de devrimcilik, devrim yapmak gerekli mi? Zorunlu mu? Mecbur muyuz buna? Başka türlü bir kurtuluş mümkün değil mi?

Doğal olarak bu soru akıllarına gelebilir. Şimdi bu soruyu zamanımızın elverdiği ölçüde cevaplamaya çalışalım.

Modern, içinde yaşadığımız topluma bakalım. Toplumun maddi yapısını, ekonomik yapı oluşturur, arkadaşlar. Üstyapısını da; düşünceler, kurumlar oluşturur. Yani kültür sanat, felsefe, hukuk, din ve bunlara ilişkin kurumlar oluşturur. Ama esas maddi hayatı ekonomik altyapı oluşturur.

Çünkü insanların sanat yapmadan önce, bilim öğrenmeden önce ne yapmaları gerekir?

Karınlarını doyurmaları gerekir. Varlıklarını sürdürebilmeleri için, nesillerini devam ettirebilmeleri için maddi gıdalara ve geçim araçlarına sahip olmaları gerekir insanların. Zaten üstyapıdaki düşünceleri de onlar belirler. O düşünceler soyut, havadan gelmez.

Modern günümüz toplumuna baktığımız zaman, ekonomik yapıda dolaysızca rol oynayan kaç sınıf görürüz?

İki sınıf:

Bir; zenginler, burjuvalar, parababaları, kapitalistler.

Bir de; İşçi Sınıfımız, değil mi?

İki temel sınıf görürüz. Demek ki bu toplumun, bu iki temel direk üzerine, bu iki temel sosyal sınıf üzerine dayanıyor ekonomik hayatı.

Şimdi bir an için varsayalım, İşçi Sınıfımız bir yıl hiçbir iş yapmadı, işe de gitmedi, hiçbir şey üretmedi. Toplumun ne hale gelebileceğini gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz, arkadaşlar?

Toplum felç olur. Çürür. Dağılır. Nefes alamaz. Ölür toplum. Bir anda çöker toplum...

Ve insanlar o hale gelir ki, bugün taşa, betona kesmiş sokaklarda, caddelerde, mahallelerde, yaşama ve nesillerini sürdürme savaşı veren çaresiz sokak hayvanlarından bile daha acınası duruma düşerler.

Demek ki İşçi Sınıfı, ekonominin ve içinde yaşadığımız toplumun böylesine hayati bir temelini oluşturuyor.

Bunun karşısında ne var?

Zenginler, burjuvalar.

Bir bütünün iki parçası. Bu toplumun ekonomik yapısının iki parçasıdır bunlar.

## **Gerici kimdir? İlerici kimdir? Devrimci kimdir?**

Bu ekonomik sistem içinde, siz Parababalarının bu sistemden şikâyetçi olduklarını, şikâyet ettiğini duydunuz mu? Duymuşlunuz, görmüşlüğünüz var mı?

Hayır. Onlar bu sistemin ilelebet devam etmesini isterler.

Niye?

Çünkü bir işçi kardeşimiz sabah gider işine, öğleye kadar kendine verilecek ücretin karşılığını olan emeği, maddi değeri olan ürünü ortaya koyar. Öğleden sonra da, ortalama diyelim, kime çalışır?

İşverenine, Parababasına çalışır.

Diyelim yüz işçi çalıştırıyorsa, yüz işçi, yarım gün tek bir Parababasına çalışır. Bin işçi çalışıyorsa işyerinde, bin işçi yarım gün Parababasına çalışır. Ve o yüzden onların serveti durup dinlenmeksizin artar, çoğalır.

Ama İşçi Sınıfımızın payına düşen de nedir burada?

Kıt kanaat yaşamını sürdürmek, hayatta kalma uğraşı vermek ve neslini sürdürme uğraşı vermek, binbir acıyla, binbir sıkıntı içinde. O yüzden İşçi Sınıfımız düzenin böyle ilânihaye sürmesini istemez, değişmesini ister.

Burjuvazi bu yüzden muhafazakârdır, tutucudur, gericidir.

İşçi Sınıfımız devrimcidir.

Çünkü İşçi Sınıfımız, kimseyi sömürmediği gibi yani kimse- nin alın terini, yaratmış olduğu emeği zorla gasp etmediği gibi, kendisinin de, toplumdaki herkesin de emeğinin gasp edilmemesini ister. Herkes ürettiğinin karşılığını alsın der.

İşte bu devrimciliktir, arkadaşlar.

İşte herkesin ürettiği emeğin, yarattığı değerın karşılığını aldığı toplum biçimi bilimsel literatürde **Sosyalizm** adını alır. O yüzden İşçi Sınıfımız, eğer kendisi için sınıfsa, bilinçli bir sınıfsa sosyalist olmak zorundadır. Ama onun bilinci devamlı çelir, çelmelenir, gerçek hayatla ilgisi olmayan düşünceler sokulur onun kafasına; kandırılır o durup dinlenmeksizin.

Sermaye, fabrikalar, makineler tek başına bir değer yaratabilir mi? Bir ürün üretebilir mi, arkadaşlar?

Üretemez. Maddi değer yaratmak demek, ürün üretmek demek, İşçi Sınıfımızın alın terinin, iş yapabilme gücünün, o üretim araçlarının üzerine uygulanmasıyla bir maddi değerın doğması, oluşması demektir. Önce canlı emek biçiminde ortaya çıkar, sonra maddeleşir, kristalize olmuş ürünler şeklinde, donmuş emek şeklinde, ürünler şeklinde piyasaya verilir.

Demek ki değeri yaratan İşçi Sınıfımızın alın teridir, işgücüdür. Bunu iyi kavramamız gerekir.

Ama bu anlatılmaz. Bunun tam tersi anlatılır. Gerçek hayatla hiç ilgisi olmayan düşünceler anlatılır, inançlar anlatılır, mezhepler anlatılır, dinler anlatılır İşçi Sınıfımıza. Kandırılmaya çalışılır.

Yine Marks-Engels Ustaların 1845-46 yıllarında yazdığı bu kitaptan bir bölüm okuyayım, arkadaşlar:

Hangi sınıflar devlete egemense tüm düşünce hayatını da onlar belirler.

Nasıl?

Bugün muhalif medya kalmadı, değil mi arkadaşlar? Hepsisi yandaş oldu. Muhafif belki yüzde 1. O da cılız. Kaldı ki o da Amerikancı. Tayyipgiller'e muhalif olan da Amerikancı. Amerikancılık ortak paydasında birleşirler. Onlar da devrimci, sosyalist değil. Sadece düzen içi muhalefet onların yaptığı. Bütün muhalefet yayın organları böyle.

**“Her çağın hâkim fikirleri, o çağın hâkim sınıfının fikirleridir.”**

Demek ki, bizim doğru diye zorla kandırılarak benimsemiş olduğumuz fikirler, aslında hâkim sınıfın fikirleridir.

**“(...) Yani toplumun hâkim, yönetici, maddi kuvveti olan sınıf; aynı zamanda onun hâkim, yönetici manevi fikrî kuvvetidir. Maddi ekonomik üretimin araçlarına, vasıtalarına sahip olan sınıf aynı zamanda zikrî, fikri, manevi üretimin araçları üzerinde de kontrol sahibidir. Ve bundan ötürü genel olarak fikri üretim araçlarından yoksun olanların düşünceleri, fikirleri bu hâkim sınıfın etkisi altındadır, ona tabidir. Hâkim fikirler maddi ilişkilerin fikri bir şekilde dile getirilişinden, ifade edilmesinden başka bir şey değildir. Hâkim fikirler, fikir şeklinde kavranmış olan bu hâkim maddi ilişkilerden ibarettir ve bundan ötürü bir sınıfı hâkim sınıf yapan ilişkilerin ifadesidir.”**

Bu düzende burjuvazi lüks içinde yaşar. Harcamakla bitiremeyeceği kadar servete sahiptir. Ama İşçi Sınıfımız ve yoksul



köylülüğümüz hem madden, hem de fikren gelişmişlik içinde değildir; zaaftır, geridir. Dünyayla bağ kuramaz. En iyi okullara gönderip çocuklarını okutamaz. Dünya olaylarını izleyip doğru değerlendiremez, kavrayamaz. Çünkü mevcut düzen öylesine inmelendirir, zaaflandırır ki İşçi Sınıfımızı ve yoksul halk kesimlerini; insanlıktan çıkarır.

Yani ne yapar?

İşçi Sınıfımız sabah erkenden gün ışıırken kalkar, işyerine ulaşır, canı çıkıncaya kadar akşama kadar çalışır. Akşam evine güç bela atınca kendisini, yemeğini yer ve dinlenişe geçer. Kendine ait sosyal bir hayatı olmaz. Tıpkı yük hayvanlarının yaşadığı gibi bir yaşam sürer. Bu anlamda insanlıktan çıkarır mevcut Parababaları düzeni İşçi Sınıfımızı ve yoksul halkı. Kendi özel hayatı diye bir şey bırakmaz.

O da dinlenecek ki, uyuyacak ki, o gün akşama kadar kan teri dökerek kaybettiği işgücünü yeniden yerine koyabilsin ve ertesi gün yeniden patrona, işverene onun hizmetine onun makinalarına onu sunabilsin.

İşte bu bakımdan bizi ezmekle, sömürmekle kalmıyor, insanlıktan da çıkarıyor, bu düzen. Yük hayvanları derecesine düşürüyor bizi.

İşte Usta'mız da ne diyor:

**“Ben insanın hayvan yerine konulmasına isyan ettiğim için sosyalist oldum.”**

**(Alkışlar...)**

O sebepten bu düzen değişmelidir, yıkılmalıdır bu sömürü düzeni, diyoruz. Kimsenin, kimseyi sömürmediği, herkesin alın terinin karşılığını, ürettiği emeğin karşılığını tam olarak aldığı bir düzen kurmak istiyoruz. İnsana yakışan budur, insan toplumuna yakışan budur. Bu bakımdan davamız en haklı, en meşru, en insancıl davadır.

## **Hz. Muhammed de çağının Komünist Düzen kurmak için çabalayan devrimci önderidir**

Şimdi burada bazı arkadaşların aklına gelebilir. Gürdal Yol-  
daş da burada soru soran ve bu konuda bilgilendirilme talebinde  
bulunan yeni arkadaşlarımızın olduğundan söz etti.

Dinden söz etmek istiyorum. Belki çoğunuza çok çarpıcı ge-  
lecek bir şey söyleyeceğim, arkadaşlar; **Hz. Muhammed de sos-  
yalistti. Hatta komünistti Hz. Muhammed de.**

**(Alkışlar...)**

Komünist bir düzen kurmak istiyordu ama gücü yetmedi  
buna. Bazı arkadaşlar diyecektir ki, ya bu da olmaz yani...

Ama ben bunun olurluluğunu nasıl göstereceğim?

İslam Dini'nin gerçek kaynağı olan Kur'an'dan ayetler oku-  
yarak göstereceğim, arkadaşlar.

O ayetler karşısında aklınızı özgürce kullanın.

Bu ayetler ne diyor? Hz. Muhammed neyi savunmuş burada?

**Nahl Suresi** Kur'an'ın 17'inci Suresidir bildiğiniz gibi. Bal  
arısı anlamına gelir.

Bakın aynen ne diyor?

**“Allah rızıkta kiminizi kiminize üstün kılmıştır.”**

Rızık geçim araçları biliyorsunuz, arkadaşlar.

**“Fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere akta-  
rıp da hepsi onda eşit hale gelmiyor.”**

Ne diyor arkadaşlar?

Fazla verilenler, fazlalıklarını ellerinin altındakilere yani ihti-  
yaç sahiplerine aktarıp da hepsi rızıkta eşit hale gelmiyor, diyor.

**“Allah’ın nimetini mi inkâr ediyor bunlar?”<sup>[2]</sup>**

Eğer rızıkta fazlalığı olanlar o fazlalıkları dağıtıp da eşit hale gelmemişlerse Allah’ın nimetini mi inkâr ediyor bunlar?

Allah nimetini inkâr ediyorlar, diyor. Onlar sizin değil. Onları size Allah verdi, diyor. Senin değil onlar. Ama onu sen dağıtacaksın. Rızıkta herkes eşit olacak, diyor.

Rızıkta herkesin eşit olduğu toplum, modern sosyal literatürün terminolojisiyle, Marksizmin terminolojisiyle Komünist Toplumdur. Çünkü her insanın, insan olarak ihtiyacı üç aşağı beş yukarı aynıdır. Rızıkta da herkesin eşit olması gerekir. Bu **Yaşar Nuri Öztürk**’ün Mealiydi.

Bu da Mustafa Kemal’in bizzat çevirttiği **Elmalılı Hamdi Yazır**’ın Meali. Kendi cebinden parasını vererek çevirttiriyor Mustafa Kemal, Elmalılı Hamdi Yazır’a Kur’an’ın bu Mealini.

Evet Elmalılı Hamdi Yazır da aynen şöyle çevirmiş arkadaşlar; Nahl Suresi 71’inci Ayet:

**“Allah rızıkta bazınızı bazınıza üstün kıldı. Fazla verilenler rızıklarını ellerinin altındakilere vermiyorlar ki hepsi onda eşit olsunlar. Şimdi Allah’ın nimetini mi inkâr ediyorlar?”**

Demek ki Elmalılı Hamdi Yazır Meali de Ayetin aynı anlamı içerdiğini ortaya koyuyor.

Farklı Meallerden aktarıyorum ki, bazı arkadaşlar belki bir Mealde böyle yazılmış, çarpıtılmış diyebilirler; akıllarına böyle şey gelmesin diye.

Bu da **Ahmet Hulusi**’nin Meali, arkadaşlar; **“Kur’an’ı Kerim Çözümü”**.

Ahmet Hulusi’nin bir özelliği var:

**“Dinden para kazanılmaz, diyor. Dinin ticareti olmaz. İmamlıktan da para alınmaz. Dini yayınlardan da, neşriyattan da para kazanılmaz”** diyor.

<sup>[2]</sup> Nahl Suresi, 71’inci Ayet.

O bakımdan parasız dağıtıyor belli merkezlerde bunları. Karpınpederi varlıklımış, onun varlığıyla bastırıyor ve parasız dağıtıyor. Fuarlarda da dağıtıyor.

Bir de **Hakkı Yılmaz** var. Beyşehirli. İlahiyatçı. Onun da Meali ve on bir ciltli Tefsiri var. O da aynı görüşte. O da bir vakfa bağışlamış. **“Dinden para kazanılmaz”**, diyor. **“Ufak ticaret yapıyorum geçimimi onla sağlıyorum ben.”**, diyor. **“Yani dinden para kazanmak benim anlayışıma göre makbul bir şey değil.”**, diyor.

Gerçekten de öyle, arkadaşlar. Ahmet Hulusi de aynen şöyle diyor. Ahmet Hulusi, Arapçasını da koymuş aynı zamanda her ayetin başında. Orijinalini arkadaşlar, hem de altına Türkçe mealini koymuş. Arapçasını okumayalım isterseniz.

**“Allâh, yaşam gıdanız konusunda kiminizi kiminizden üstün tuttu... Üstün tutulan kimseler yaşam gıdalarını, sorumlulu olduklarıyla hakkıyla paylaşmıyor... (Oysa) onlar onda eşittirler...”**

Yani onlar yaşam gıdalarını paylaşma konusunda birebir eşit olmalılar, diyor.

Arap arkadaşlar belki bilirler; **“fi-hi sevâun”**, diyor Kur’an.

**“(...) Allâh nimetini (yaşam gıdalarını, ben kazandım, benim; diyerek, hatta benliklerini de böylece Allâh’a eş koşarak) bilerek inkâr mı ediyorlar?”**

Dikkat ederseniz daha da açıyor Ahmet Hulusi, arkadaşlar. Ben kazandım, bu benim dediğiniz anda, diyor; kendinizi Allah’a eş koşmuş oluyorsunuz. Yani şirktir bu, diyor. Allah’ın nimetini inkâr etmekle kalmıyorsunuz, Allah’a eş koşuyorsunuz kendinizi de, diyor. İşte böylesine açık...

**(Slogan... Kızıl Savaş Bayrağı Hikmet Kıvılcımlı...)**

Bir Meal de **Eren Erdem**’den verelim. Eski CHP milletvekili ama içeride. Hapis. Tayyip yargılıyor.

**“Allah rızık bakımından kiminizi kiminize fazlalıklı, fad-dale kılmıştır. Peki neden fazlalıkları verip eşitlenmiyorlar? Allah’ın nimetini inkâr mı ediyorlar?”**<sup>[3]</sup>

Eren Erdem aynı yerde şöyle diyor:

**“Büyük din bilimci Râgıp El-İsfahani’nin “Müfredat” adlı eserinde yer alan “adl” yani adalet kavramının kökü maddesinin karşısında aynen şöyle yazıyor: “Adalet eşit bölüştürmek manasına gelir.”**

Demek ki Arapçada adalet (Arapça bir kavram) eşit bölüştürmek anlamına geliyor. Fırsatta değil, mülkte eşitlik.

Yine **Bakara Suresi 219’uncu Ayet:**

**“Size neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: Kendinize ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yetecek kadarını bırakın diğerini dağıtın.”**

**İnfak edin**, diyor arkadaşlar.

Bu nedir?

Komünist Toplumun esasıdır.

“Kendinize ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yetecek miktarını, onların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak kadarını bırakın gerisini dağıtın.”, diyor.

Yani mal mülk biriktirmeyin, lüplemeyin diyor. **“Kenz”**, diyor Kur’an; para, mal, mülk, servet yığmaya. Bunu yapmayın, diyor.

Aynen şöyle diyor, arkadaşlar bu surede de. **Bakara Suresi Ayet 219**, Kur’an’ın İkinci Suresi Bakara biliyorsunuz.

**“Allâh yolunda ne kadar harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “El Afv (zaruri harcamalarınızdan) arta kalanı bağışlayın!” Allâh böylece gereken apaçık işaretleri veriyor size...**

<sup>[3]</sup> Eren Erdem, Devrim Ayetleri.

(Nedenini) derin düşünmeniz için.”<sup>[4]</sup>

Demek ki zaruri ihtiyaçlarınıza yetecek kadarını kendinde bırakıp gerisini bağışlayacaksınız.

## **Tefeci-Bezirgân Sermaye İslamiyet’i tersine çevirdi**

Peki, böyle bir toplum kurulabilirdi mi arkadaşlar?

Kurulamadı. Hz. Muhammed döneminde de kurulamadı...

Zaten Osman’la birlikte tümünden tersyüz edildi İslam.

Bunu (infakı) gerçek anlamıyla anlayan iki sahabe oldu Hz. Muhammed’le birlikte; **Hz. Ebubekir** ve **Hz. Ali**. Kısmen de **Hz. Ömer** anladı.

Çünkü yoksullar geldiği zaman, Hz. Muhammed diyor ki:

**“Kimin evinde varsa bir şeyler getirsin dağıtalım.”**

**Ebubekir** ne var ne yok, hepsini getiriyor. Zengin biliyorsunuz İslamiyet öncesi. Ebubekir servetini sıfırlıyor. Hiçbir şey bırakmıyor.

Hz. Muhammed soruyor:

**“Ey Ebubekir çocuğuna çoluğuna ne bıraktın? Hepsini getirdin sen.”**, diyor.

**“Allah ve Resulünü...”**, diyor.

Dört kez sıfırlıyor, arkadaşlar Ebubekir. Hiçbir şey kalmıyor. Hatta bir keresinde, çarşıda sebze meyve satan bir seyyar satıcıdan, evine bir şeyler alabilmek için çıkarıp cübbesini satıyor. Üzerindeki cübbeyi satıyor onun karşılığında alıyor, evinin ihtiyacını.

**Hz. Ali** zaten her zaman yoksul. Ne varsa hep verir zaten... En halkçı Halife o bakımdan. Hiçbir zaman varlıklı olmamış ki...

---

<sup>[4]</sup> Bakara Suresi, 219’uncu Ayet, Ahmet Hulusi Meali.

İşte o yüzden, Türkler İslamiyet’i kabul edip benimsedikleri zaman, kendilerine en yakın kimi buluyorlar?

Hz. Ali’yi buluyorlar.

Niye?

Hem savaşçı. (Türkler de İlkel Komünal Toplumda yaşıyor yani göçebe. Sosyalist toplumda yaşıyor.) Hem savaşçı, hem de mal mülk peşinde koşan biri değil. O yüzdendir Anadolu Aleviliğinin Hz. Ali’yi benimsemesi.

Ama Anadolu Aleviliği, dikkat edersek, kırsal kesimde kalıyor. Şehirlere, kasabalara pek yerleşmiyor.

Niye?

Çünkü oralarda Tefeci-Bezirgân Sermaye karargâh kurmuş. Bu Antika, insanlık düşmanı, asalak Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı Hz. **Osman**’la birlikte İslam’ı terse çevirmiştir. Tüm İslam ülkelerinin şehir ve kasabalarında bu sermaye sınıfının tersyüz edilmiş, ruhu boşaltılmış Sahte İslamı yürürlüktedir. Sadece bazı dini ritüellerini almışlar; Namaz, Oruç, Hac, Zikir...

Onun dışında Sosyal İslam ortadan kalkmış.

Niye?

İşte Marks’tan biraz önce okuduğum pasajda anlatıyor bunları. Çünkü onların maddi çıkarlarını savunan İslam odur. İşte biz buna Muaviye-Yezid İslamı, diyoruz.

Peki, Hz. Muhammed niye Kur’an Ayetleriyle herkesin maddi yaşamda eşit olması gerektiğini emreden ayetlerini niçin birbir hayata geçiremedi? Niye gerçek anlamıyla bu dediklerini uygulayamadı?

Onun da, o kadarına gücü yetmedi, arkadaşlar. Gücü yetmedi...

Cehennem korkusuyla korkutmasına ve Cennet vaadiyle ödüllendirmesine rağmen insanları rızıkta eşit hale getiremedi. Öyle bir toplum kuramadı bütün çabasına rağmen.

O da bir devrimci önder olmakla birlikte bir insan nihayetinde.

Ölür ölmez, üç, kabile anında dinden çıkıyor. Biz zekât vermeyeceğiz, diyorlar. Zekâtı reddederse sizin ulemanız, İslam'da kalırız. Zekâtı savunursa İslam'da kalmayız, diyorlar.

Ve eski Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi **Ali Akın**'ın internette videosu var. Diyor ki:

**“Hz. Muhammed öldüğü anda Mekke halkının yarısından fazlası İslam'dan çıktı.”**

Niye?

Çünkü İslam, Hz. Muhammed'in İslam'ı, yoksulların dini. Oysa yedi sekiz tane Parababası; Ebu Lehep, Ebu Cehil gibi, Mekke'nin ekonomisini tümüyle hâkimiyetleri altına almışlar. Tüm ekonomik hayat onların elinde. Köleleştirmişler insanları. Zaten İslam'ı ilk kabul edenlere de, baktığımız zaman, Ebu Bekir'in dışındakiler, kölelerdir. Ya Bedeviler, **Ebu Zer** gibi, yahut **Bilâl-i Habeşî** gibi köleler, yoksullardır.

Zaten İslam'ın da bütün mesajı, zenginleri düşman olarak ilan etmek, yoksulları savunmaktır.

Mesela internet artık hepinizin cep telefonunda var, arkadaşlar ve her şey bir tık kadar yakın. Yine zamanımız kaybolmasın fazla. **Kalem Suresi** Kur'an'ın (kalem göstererek) “Kalem”, aklınızda kalması açısından. Kalem Suresi; 17-33'üncü Ayetler arası, bahçe sahiplerini konu eder.

Mal mülk sahipleri, bahçeleri, büyük meyvelikleri olan bahçe sahipleri, anlaşıyorlar. Diyorlar ki, meyveler oldu. Hepimiz gidelim bir sabah erkenden ürünlerimizi hasat edelim. Yoksa yoksullar gelir onları yer, bize az bir şey bırakırlar; dünya kadar çulsuz baldırı çıplak yoksul var, diyorlar. Anlaşıyorlar böylece. Ama o gece bir fırtına çıkıyor, dolu vuruyor; ürünlerinin hepsi heder oluyor. Onu konu eder Kalem Suresi.

Siz, diyor; yoksullara karşı böyle bir tuzak hazırlamıştınız



ama Allah'ın kendinize bunun karşılığında kurabileceği tuzağı hiç aklınıza getirmemiştiniz.

Yani böylesine yoksullardan yana bir din kurmak ister, Hz. Muhammed.

Hatırladığım kadarıyla İlahiyatçı **İhsan Eliaçık**'tı bunu söyleyen (hani "**Antikapitalist Müslümanlar**"ın lideri):

Kur'an'ın iman ve ibadete ait olan ayetlerini çıkardığınız zaman, geriye kalan bölümü "**Komünist Manifesto**" gibi geliyor bana.

Zaten biliyorsunuz Mekke'yi, Kâbe'den dolayı ticaret sermayesiyle zenginleşmiş Parababaları egemenlikleri altına almışlar. Ama Medine öyle değil. Yahudi kabile var yani üç yüz kadar bir aileden oluşan, sadece onlar servete sahip. Diğerleri bahçecilik, tarım yapıyorlar kendi geçimlerine yetecek kadar. Onlar da Yahudilerin kendilerini soymasından, sömürmesinden şikâyetçiler. O yüzden Hz. Muhammed'i davet ediyorlar. Hz. Muhammed'le Medine'ye göç edenlerin yüzde 90'ı köleler ve yoksullardan oluşuyor.

## **Göçebe Toplumun insani değerlerini alan Hz. Muhammed, yoksullardan yana bir din kurar**

Peki, neden Hz. Muhammed böyle bir din kurmak istemiş olabilir? Neden zenginlerden yana bir din değil de yoksullardan yana bir din kurmak istedi?

Bunu anlamak için de İslam'ın sosyal gerçekliğine, olaya bakmamız lazım.

Hz. Muhammed'in annesiyle babası evlendiklerinde sanyorum üç gün evli kalıyorlar. Yani üç gece birlikte kalabiliyorlar. Kervana gidiyor babası ve dönmüyor. Orada artık haramiler mi vurdu, yoksa başka kavimler mi vurdu; dönmüyor, öldürülüyor. Yani Hz. Muhammed ana rahmine düştüğü andan itibaren yetim, arkadaşlar. Doğduğu anda, o zamanın Arap geleneği gereğince,

bir anneye, sütanneye veriliyor. Tabîi annesi de gepgenç dul kalmış, evlenecek. Yetim çocuğu kimse almak istemiyor. Sonunda bir Bedevi diye tabir edilen, göçer Arap kabilelerinden birinin **Halime** adlı kadınının dikkatini çekiyor. Yani sevgi duyuyor çocuğa. Ya, alalım bu çocuğu, götürelim, ben sütannelik ederim diyor ve alıp götürüyorlar.

Bedevi dediğimiz göçer Arap kabileleri, İlkel Komünal sistem içinde yaşıyorlar. Sınıflı toplum yok. Yani komünist bir toplum içinde yaşıyorlar. Orada insanlar dürüst, mert, namuslu, özü sözü bir, güvenilir. Öyle olduğu için Hz. Muhammed de beş yıl orada kalıyor ve o değerleri benimsiyor. Beş yıl sonra dönüyor biliyorsunuz. Bir yıl sonra da dedesi Abdülmuttalib ölüyor, amcası Ebu Talip'in yanında kalıyor. Büyüyünce onun kervanlarıyla, kervancılık yapıyor ve bildiğiniz gibi Hz. Hatice'yle evleniyor.

Şam'a kadar uzanan kervancılık hayatında, bir zenginlerin, Parababalarının yaşayışını, düzenbazlıklarını, ahlâksızlıklarını, yalancılıklarını görüyor; bir de beş yaşına kadar içinde bulunduğu İlkel Sınıfsız Toplumun, Göçebe Toplumun sağlam, yüce, ahlâki, insani, vicdani değerlerini kıyaslıyor ve o güne kadar bütün toplumların, medeniyetlerin neden çöktüğünü anlıyor.

Zaten açıkça; “**İnsanoğlu muhakkak ki çok katıdır mal mülk düşkünlüğü yüzünden**”, diyor Kur'an'da. Yani mal mülk düşkünlüğü insanı, insanlıktan çıkarır, katılaştırır, vicdanını öldürür. Onu görüyor dâhice bir öngörüyle. O yüzden Cenneti bu dünyada kurmak istiyor Hz. Muhammed. Ama ancak o kadarına gücü yetebiliyor.

Tabîi pek az sahabe İnfak'ı uyguladığı için geri kalanlardan da hiç değilse bir gelir alalım da yoksullara verelim, diye kırkta birlik Zekât'ı koyuyor. Yoksa Kur'an'ın hiçbir ayetinde; kırkta bir oranında zekât vereceksiniz, diye bir ibare geçmez. Vermiyor ki adam... Hz. Muhammed; hiç değilse güçle yani yönetimin gücüyle kırkta birini olsun alabilelim, diyor. Ancak o kadarına güç yetirebiliyor.

İşte ölür ölmez de üç aşiret ve Mekke Halkının çoğunluğu, zekât yüzünden dinden çıkıyor. Hz. Ebu Bekir silahlı güç kullanarak yeniden onları İslam'ın buyruğu altına alabiliyor. Ve Hz. Osman'la birlikte de tersyüz ediliyor, artık zenginlerin İslam'ı haline dönüşüyor. O hale dönüşmesi için de bu sosyal içeriğin tümünden yok edilmesi gerekir. Sadece, dediğimiz gibi; ibadetler, zikirler kalacak, gerisi yok. İşte o hale geliyor Muaviye-Yezid İslamı.

Tayyipgiller'in İslam'ı da budur. O yüzden hırsızlık da, haram da, düzenbazlık da, namussuzluk da helal bunların İslam'ında. Her şey mubah... Onu kamufle etmek için de habire cami yaparlar.

En görkemli camileri yapan ilk kimler?

Emeviler... Gerçek düzenbazlıklarını gizleyebilmek için cami yapıyorlar.

Sünni-Hanefi fikhin en detaylı kitabı, 18 ciltlik **İbn Abidin**'in Fıkıh kitabıdır. Orada servet biriktirmek de, esirlik de, kölelik, cariyelik de savunulur. İslam'dan anladıkları artık bu oluyor. Gerçek İslam'ı savunanların ise sesi soluğu çıkmıyor, çıkmasına izin vermiyorlar.

Sünni İslam'ın diğer mezheplerinin fıkıh anlayışları da aynıdır.

Yani demek istediğimiz arkadaşlar, egemenlerin İslamı; Muaviye-Yezid İslamı'dır, CIA-Pentagon İslamı'dır.

Yoksa biz devrimcilerin savunduğu İslam, Hz. Muhammed ve Kur'an'ın İslam'ıdır. O, sosyalist hatta komünist bir İslam'dır. İşte gördük kanıtlarıyla. O bakımdan bizim dine yaklaşımımız budur, arkadaşlar.

Biz gerçek anlamda devrimci olan İslam'ı yani Hz. Muhammed ve Kur'an İslamı'nı savunuyoruz. Çünkü onunla bizim Marksist-Leninist ideolojimiz birebir örtüşüyor.

Hatta **Yaşar Nuri** bir yazısında anlatmıştır. 20'nci Yüzyıl'ın

en büyük İslam mütefekkeri Pakistanlı **Muhammet İkbal** diyor ki:

**“İnsanlık Marksizmi çağırıyor.”**

Evet, artık insanlığın kurtuluşu Marksizmde, arkadaşlar. Bunu bilimsel bir metotla, yöntemle biz gerçek devrimciler kuracağız. Dolayısıyla Hz. Muhammed’in özlemini de biz temsil ediyoruz ve onu biz hayata geçireceğiz.

Yine Yaşar Nuri anlatıyor.

Ne diyordu Marks için?

**“Cebrailsiz Peygamber.”**

**Muhammet İkbal** ne diyor Kapital için de arkadaşlar?

**“Vahiysiz Kur’an”** diyor.

Kapital için de, Marks’ın temel kitabı Kapital için de “Vahiysiz Kur’an”, diyor.

Demek ki Muhammed İkbal de bizim gibi düşünüyor.

İranlı, Şah tarafından katledilen, ölümüne sebep olunulan **Ali Şeriati** de bizim gibi düşünüyor.

Türkiye’de de ne mutlu ki böyle ilahiyatçılar az da olsa çıkmaya başladı. İşte; **Yaşar Nuri, İhsan Eliaçık, Eren Erdem, Hayri Kırbaçoğlu...**

**Bir Dinleyici: Cemil Kılıç.**

**Nurullah Ankut Yoldaş:** Evet, Cemil Kılıç.

Oysa Usta’mız bunu tâ 1960’lı yıllarda ortaya koymuştur. Hatta 1957’de Vatan Partisi çalışmaları sırasında aynen bu yöntemle çalışmalar sürdürmüştür biliyorsunuz. Usta’mızın **“Eyüp Konuşması”**nı okursanız, aynı anlayışla karşılaşacaksınız.

Demek ki Kur’an’ı da, Hz. Muhammed’i de gerçek anlamda en iyi, en doğru biçimde biz anlıyoruz. Yani Hz. Muhammed Cenneti bu dünyada kurmayı amaçlamıştır, biz de bu dünyada kurmayı amaçlıyoruz. Bir Cennet Toplumu yaratmak istiyoruz. Zaten

insanlık da bir milyon sekiz yüz bin yıl İlk Komünal Toplumda yaşadı. Şunun şurasında altı bin yıldır Sınıflı Toplumdayız biz.

Burada kısaca bir konuya daha değinelim geçmeden.

## Neden İslam ülkeleri hep geri?

Neden Avrupa modern kapitalizmin en uç noktalarına gidiyor, emperyalizm aşamasına ulaşıyor da İslam ülkeleri habire yarı derebeyi bataklığı içinde debelenip duruyor ve birbirini katlediyor durup dinlenmeksizin?

Bir önceki Diyanet İşleri Başkanı'nı, Tayyip yeni bir göreve atamış, Ali Görmez'i, değil mi?

Şimdi de ödüllendirmiş, dünün haberiydi.

Ali Görmez diyor ki:

**“Her ay bin Müslüman, Müslümanlar tarafından katlediliyor.”**

Birbirlerini katlediyorlar.

Ortadoğu'ya baktığımız zaman kimdir bunlar?

İŞİD, El Nusra, El Kaide, Ahrar uş-Şam, ÖSO, Türkiye'deki tarikatlar, hepsi birbirini kâfir ilan ediyor, birbirleriyle uğraşıyorlar. Güya hepsine sorsanız cihat ediyorlar. Bir tekiniz emperyalizme bir tık deyin. Yok.

İşte buradan biz **laikliğin önemini** kavırıyoruz, arkadaşlar.

Eğer laikliği savunmazsak, onu topluma egemen kılmazsak din savaşları alır başını gider. Oysa laiklik kimsenin inanışına karışmaz, herkes nasıl inanırsa inansın... İnanan inanır, inanmayan inanmaz. İnanan istediği gibi inanır. Laiklik böylesine modern demokrat toplumun vazgeçilmez bir temel taşıdır. Onu kaldırdık mı, toplum Ortaçağ'a gider, Ortaçağcı topluma dönüşür. Bilim de gelişmez, sanat da gelişmez, insanlık da gelişmez. Vicdan da ölür, ahlâk da biter.

Ekim ayında 45 kadın cinayetlere kurban gitmiş, bir ay için-

de... 25 kadın tecavüze uğramış. Küçük bebeklere tecavüz edilip öldürülüyor İslam toplumlarında. Ne dini ya?.. İşte Muaviye-Yezid Dini, arkadaşlar bu.

Ama modern burjuva toplumlarında bunlar yok. Binde bir.

Niye?

Çünkü Ortadoğu, İslam ülkelerinin yaygın bir şekilde bulunduğu Ortadoğu, sınıflı topluma altı bin yıl önce geçmiş, Medeniyete yani. İlk kez Güney Irak'ta, Sümer'de... Asur kervanlarıyla birlikte Anadolu'ya gelmiş sınıflı toplumun uzantısı.

Sınıflı Toplum; insanın insanı hayvan yerine koyarak sömürdüğü toplumdur. O yüzden öylesine üst üste gelmiş ki Firavunlar, Nemrutlar; insanı insanlıktan çıkarmışlar, çamurlara bulamışlar. O yüzden Hz. Muhammed bile tutunamıyor bütün otoritesine rağmen, Kur'an'da emrettiği şeyi uygulayamıyor, kuralı uygulayamıyor, arkadaşlar.

Peki, Batı'da ne oluyor?

Batı'da en eski sınıflı toplum, işte **Grek Medeniyeti**. İki bin beş yüz yıllık geçmişi var. Roma Medeniyeti'nin iki bin yıllık geçmişi var. Kuzey Avrupa ülkelerinin bin yıllık geçmişi var sınıflı toplum olarak. Ondan önce İlkel Komünist Toplumda yaşıyorlardı.

Demek ki fark burada, arkadaşlar. İnsanlığı bu denli çürütemişler onlar. Ama Ortadoğu'da altı bin yıl üst üste gelerek yığılmışlar ve insanlığı çürütmüşler. Ve onlar aktarılıyor nesilden nesle; çürüme dini anlatılıyor. Namussuzluğun, düzenbazlığın, hilekârlığın yolları öğretiliyor insanlara, yeni nesillere. O bakımdan da İslam ülkeleri, Ortadoğu, Asya bu bataklıkta debelenip duruyor. Bir türlü modern kapitalist topluma geçemiyor. İşte farkımız bu.

Yoksa övünüyor sözde Tarihçiler; biz şu kadar yıldır medeniyeteyiz...

Keşke geçmez olaydık. Zaten o bizim başımıza bela, lanet

halkası olarak boynumuza o takılmış bizim. Bilmiyor ki...

Ne İlkel Komünal Toplumu biliyor, ne Sınıflı Toplumu biliyor. Hiçbiri bilmez...

Alın **Halil İnancık**'ı; "**Tarihçilerin kutbu**".

Osmanlı neden, nasıl kuruldu? Kimdi Osmanlı'yı kuranlar? Neden altı yüz yıl yaşadı? Neden çöktü?

Cevabı yok.

**İlber Oltaylı** da yine öyle. Yok, bunların cevabı.

Kimde var?

**Kıvılcımlı**'da var!

"**Osmanlı Tarihinin Maddesi,**" "**Tarih Devrim Sosyalizm**" adlı anıt eserleriyle İnsanlık Tarihinin Doğu Cephesini Usta'mız aydınlatıyor ve tüm İnsanlık Tarihini gözümüzün önüne canlı bir belgesel film gibi seriveriyor. Yani altı bin yıl önce Medeniyete geçmemize rağmen, bir türlü derebeylikten çıkıp kapitalist topluma sıçrayamayışımız, ayakımızdaki bu insanlık dışı prangaların ağırlığından dolayı. Ama Batı'da bu yok. Batı çok sonra geçtiği için orada çürütememiş insanları.

Tarih nedir, arkadaşlar?

Dâhiyane bir biçimde, biz bu insanlara Usta diyorsak, bunların saçlarına, sakallarına, kara gözlerine, kara kaşlarına hayran olduğumuzdan değil. Sosyal Bilimi gerçek anlamıyla kurdukları için, İşçi Sınıfının Kurtuluş Bilimini ve İnsanlığın Kurtuluş Bilimini gerçek anlamda kurdukları için biz bunları savunuyoruz; bu önderleri, bu Ustaları.

Bakın, Tarihi nasıl anlatıyor arkadaşlar, Marks-Engels yüz yetmiş sene önce bundan. Yani 1845-1846 yılları arasında yazıyorlar bu kitabı:

"**Tarih, daha önceki nesillerin bıraktığı malzemeyi,**"...

Ortadoğu toplumlarını baz alırsak daha önceki nesillerin bıraktığı malzeme ne?

İnsanın insanı yük hayvanı yerine koymasını meşru kabul eden ve haklı sayan egemen, sömürgeci sınıfların anlayışıdır.

**“(...) sermayeleri ve üretici güçleri kullanan, bunların ürünü olan nesillerin art arda gelişidir.”**

Demek ki, daha önceki nesillerin bıraktıklarını kullanan nesillerin art arda gelişidir Tarih. Böylece her nesil, bir yandan geleneksel faaliyete tamamen değişmiş şartlar içinde devam eder, öte yandan eski şartları tamamen farklı bir faaliyet göstererek değişikliğe uğratar. Demek ki Tarih bu, arkadaşlar. Eski prangalardan kurtulamıyorsun ki... Onların ağırlığı altında düşünüp davranıyorsun ve yaşamını sürdürüyorsun. İşte altı bin yıldır bu çürümüşlük içinde yaşadığımız için modern kapitalist toplum olun olamıyoruz. Bilim gelişmiyor.

**(Slogan... Direne Direne Kazanacağız... Zafer Direnen İşçilerin Olacak...)**

(Bu anda Salona Direnişçi; Real Market, Uyum-Makro ve Tüvtürk İşçileri giriyor sloganlarla...)

**Ayça Okur Yoldaş:** Huzurunuzda Türkiye İşçi Sınıfının yüz akı, sarı sendikacıların, patronların korkulu rüyası Yiğit Direnişçiler! Mücadeleniz mücadelemizdir! Hoş geldiniz!

**(Sloganlar... Zafer Direnen İşçilerin Olacak... Yaşasın Tüvtürk Muğla Direnişimiz... İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek... İşgal Grev Direniş Yaşasın Nakliyat-İş... Yaşasın Real Direnişimiz... Yaşasın Tüvtürk Muğla Direnişimiz... Yaşasın Uyum Makro Direnişimiz... İşgal Grev Direniş Yaşasın Nakliyat-İş... Yaşasın Reysaş Örgütlenmemiz... Yaşasın Onurlu Mücadelemiz... Tüvtürk İşçisi Yalnız Değildir... Real İşçisi Yalnız Değildir... Uyum-Makro İşçisi Yalnız Değildir... Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi... Alkışlar...)**



## **Biz İnsanlığın Kurtuluş Davasının savucusuyuz**

**Nurullah Ankut Yoldaş:** Demek ki yoldaşlar, biz İnsanlık Tarihinin tanık olduğu en meşru, en haklı, en insani, en vicdani davayı savunuyoruz.

**(Alkışlar...)**

İnsanlığın Kurtuluş Davasını savunuyoruz.

**(Alkışlar...)**

O bakımdan hiç kimse bizi yenemez! Hiç kimse korkutamaz, sindiremez, kararlılığımızı test edemez!

1991'e kadar, bildiğimiz gibi Sovyetler Birliği ve Sosyalist Kamp vardı. O yüzden ABD ve AB Emperyalistleri insanlığa böylesine saldıramıyordu değil mi?

1974 Vietnam hezimetinden sonra ABD Emperyalist haydudu hiç kimseye saldıramadı, hiçbir ülkeye.

Niye?

İnsanlık Sovyetlere karşı bir umut besliyordu ve ona güveniyordu, sırtını dayıyordu. Emperyalistler de ondan çekiniyordu.

Kaldı ki, Sovyetler Birliği ve Sosyalist Kamp'ın savunduğu sosyalizm, yanlışlar içinde bir sosyalizmdi. Çürüme içinde bir sosyalizm, pragmatik bir sosyalizmdi. Biçimcil bir sosyalizmdi. Ama böyle olmasına rağmen emperyalist haydutları durdurabiliyordu.

1990'da çökeceğini anladı emperyalistler. Onların çok iletişim aygıtları var. Akıldaneleri var. Birebir rapor alırlar, gözlerler, dinlerler.

Çökmek üzere olduklarını anladı ve Irak'a o yüzden saldırabilirdi. Ondan sonra da ardi arkası kesilmedi biliyorsunuz mazlum halklara bu saldırılarının. Ve o günden bu yana Ortadoğu Müslüman ülkelerinin on milyon insanını katlettiler, cehenneme çevirdiler Ortadoğu'yu, ölüm tarlalarına çevirdiler.

Demek ki, insanlığın koruyucusu da, kurtarıcısı da sosyalizmdir, arkadaşlar.

Bütün frenlerinden, zincirlerinden boşandı emperyalistler 1991'den sonra. Tüm dünyayı babalarından miras kalan çiftlik sanıyorlar artık. Öylesine saldırganlaştılar, hainleştiler, alçaklaştılar... Ve insanlık buna sessiz kalıyor...

İnsanoğlu, hayvan sürülerinin bile kolay kolay baş eğmediği, boyun eğmediği bu zulüm karşısında sessiz, ses çıkaramıyor. İşte insanlıkta böyle bir zaaf var. Bir hayvanı bir kez aldatabilirsin ama insanı yüzlerce kez aldatırsın. Nitekim Tayyipgiller aldatıyor işte.

## **Namuslu sesler bizde hayranlık uyandırır**

Namuslu bir ses çıktığı zaman yüreğim büyüyor ve hayranlık duyuyorum, arkadaşlar. Biliyorsunuz TRT Konuşmalarımnda, bir Parababası olan **Aziz Yıldırım**'ın cesur ve namuslu bir sözünü bile TRT'de aktardık. "**Vatan elden gidiyor, memleket elden gidiyor.**", sözünü.

İşte şimdi de yine bir spor adamından bir bölüm aktaracağız. "**BeIN Sports**" diye bir yayın organı varmış. İngilizceci arkadaşlarımız ne diyorlar? "Sporda olmak mı", diyorlar. Fenerbahçe basketbol takımı koçu **Zeljko Obradovic**'i, belki spora meraklı arkadaşlar tanıyorlardır, biliyorlardır. İşte "BeINSports"tan **İsmail Şenol**'a röportajı var 11 Ekim 2018'de. Okuyacağım bölümde, röportajın bizi ilgilendiren bölümü şöyle diyor:

**"- İsmail Şenol: Son iki sorudan bahsediyorduk. Soruyu hep biz soruyoruz ama Zeljko Obradovic'in bir soru hakkı olsaydı kime, ne sorardı? (İsmail Şenol diyor bunu. – N. A.) Tarih boyunca yaşayan ya da ölü birisine. Kime sorardınız, ne sorardınız?"**

İlginç, arkadaşlar verdiği cevap. Bir spor adamı olması-na rağmen:

**“-Zeljko Obradovic: Silahları yaratan kimse, ona sordum. ‘Neden?’ İlk sorum bu.”**

Neden silahları yarattın diye.

**“İkincisi, tüm politikacılara olurdu. Neden kendi kendileriyle bu kadar ilgileniyorlar? Neden sorunları olan gerçek insanlarla ilgilenmiyorlar? Çünkü tüm dünyada böyle. Tüm dünyada. Hepsinin ağzında demokrasi, insanlar ve fakirler için yapmak istedikleri var. Şu anda dünyanın en zengin kesimiyle, yiyecek yemek bulamayan insanlar arasında inanılmaz bir gelir farkı var. Dünyadaki adalet bu mu? İstedığımız demokrasi bu mu? 2018’deyiz. Dünya çıldırmış. Bana sorarsan, dünyada adalet yok. Bu nereden geliyor, kimin yarattı? Bambaşka hikâye. Her insanın normal bir hayat yaşama hakkı var. En önemlisi bu.**

**“İsmail Şenol: İşler iyiye gidiyor gibi de durmuyor.**

**“-Zeljko Obradovic: Katılıyorum. Daha iyi olacağına inanmıyorum. Bakalım en ufak bir şekilde iyiye gidecek mi, bari kötüye gitmesin. Fakat ne derler, bilirsin. En son umutlar ölür. Umut etmeye ve inanmaya devam etmeliyiz.**

**“İsmail Şenol: Son olarak basketbolla ilgili bir mesajınız var mı? Ne konuşmak istersiniz? Bu sizin zamanınız.**

(Sanılacağına tersine, burada Obradovic basketbola girmiyor, aşağıdaki sözleri söylüyor. – N. A.)

**“Hayattaki tüm problemlerimize rağmen, hadi pozitif kalalım. İnanmak zorundayız, mutlu olmaya çalışmak zorundayız, yakınımızdaki birine yardım etmeliyiz. Her gün bu fırsatımız var. Hayattan zevk almak için -ki hayat çok özeldir- ne olursa olsun pozitif kalmaya devam edelim. Yakınımızdaki birine yardım edin.”**

Son cümlesi de budur işte.

**(Alkışlar...)**

Sırp mı, arkadaşlar bu Koç?

**Dinleyiciler:** Evet.

**Nurullah Ankut Yoldaş:** Evet.

Bizimkiler ne yapıyor?

Damatları alıp kebabçı basmaya gidiyor, değil mi arkadaşlar?..

**(Gülüşmeler...)**

Ne yazık ki içler acısı bir durum... İçler acısı bir durum...

Şu adamdaki vicdana, ahlâka, namusa bakın. Sporda da çok yetkin biriymiş. Çok büyük başarılarla imza atmış Avrupa’da, Türkiye’de ve ülkesinde.

Böyle bir ses duydunuz mu Türkiye sporundan?

**Bir Dinleyici:** Duyduk hocam Şenol Güneş var.

**Nurullah Ankut Yoldaş:** Obradovic’in derinliğine ve kavrayışına sahip olmasalar da sosyal demokrat çizgide **Şenol Güneş** ve **Mustafa Denizli** var adları bilinen.

Burada bir çağrışım oldu Konya’dan sevgili meslektaşım ve arkadaşım Tezcan Hoca aklıma geldi. Sosyalistti, namusluymuş, iyi sporcuydu, iyi futbol teknik adamıydı. Ama böyle mert insanların önünü hemen keserler tabii. Yükselmesine izin vermezler.

Anadolu sporunda böyle namuslu insanlar vardır, bizim bilmediğimiz. Ama söylediğimiz gibi, onlara soluk aldırılmazlar, önünün açılmasına asla izin vermezler.

Diğer ezici çoğunluğa gelince:

Kimisi Tayyip’e yalakalık yapıyor, değil mi?

Dört milyonluk bilmem ne marka arabasıyla Meclise gidiyor, Tayyip milletvekili seçtirmiş. Kimisi bilmem ne yapıyor, kimisi Fetocu oluyor. Kimisi barlarda, pavyonlarda popçunun bilmem nenin karısına, kızına sarkıntılık ediyor, değil mi?..

Çürümeyi görebiliyor musunuz, arkadaşlar?

Bir tarafta çürümüş insanlar topluluğu, öbür tarafta gerçek insan. İşte fark bu.

“Dünya çıldırmış olmalı”, diyor. Evet öyle ya, bu zulüm karşısında akademisyenler, bilim insanları, edebiyatçılar, hukukçu-

lar bir ses çıkarabiliyor mu?

Öldünüz mü yahu? İnsanlığınızı tümünden mi yitirdiniz?

**(Alkışlar...)**

Hz. Muhammed'in büyüklüğüyle karşılaşıyor insan.

Ne diyordu Kur'an'da:

**“Muhakkak ki insan çok zalimdir.”**

Aynı gerçeklikle yüz yüze kalıyoruz.

## **Emperyalizmin umutsuzluğa sürüklediği milyonlar ruhsal sorunlarla karşı karşıya**

Bir haber daha okumak istiyorum, arkadaşlar:

**“Ruhsal sorunlar en masraflı hastalık.**

**“Britanya merkezli tıp dergisi Lancet'in oluşturduğu Lancet Komisyonunun raporuna göre artan ruhsal sorunlarla mücadelede başarısız olunması halinde bunun küresel çapta maliyeti 2030'a kadar yaklaşık on altı trilyon dolara (doksan altı trilyon liraya. – N. A.) varabilir.”**

ABD haydudunun bile bir yıllık gayri safi milli hâsılası, on sekiz trilyon, arkadaşlar. Demek ki 2030'a kadar tedavi edilmezse bu hastalıklar, on altı trilyon dolarlık bir masrafa yol açabilir, diyor dünyada.

**“Harcamalar, sağlık sistemindeki ilaç veya terapiler, sosyal yaşamda eğitim, hukukta kayıpları bulunduruyor.**

**“Raporu hazırlayan ekipten ABD'li Prof. Vikram Patel akıl sağlığı sorunlarının (dikkat edelim, arkadaşlar. – N. A.) dünya genelinde son yirmi beş yılda ciddi bir artış gösterdiğini işaret ediyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre dünyada yaklaşık üç yüz milyon kişi depresyonda.”**

Demek ki son yirmi beş yılda inanılmaz bir artış göstermiş. Son yirmi beş yılın en büyük değişkeni ne, arkadaşlar?

Sovyetler'in ve Sosyalist Kamp'ın yıkılması değil mi?

İnsanları umutsuzluğa, güvensizliğe, çaresizliğe, bunalıma sürüklüyor. Ya, Trump'ların, Merkel'lerin, Macron'ların, Theresa Mey'lerin dünyasında insan nasıl yaşar? Bu insan sefaletlerinin yönettiği devletlerle nasıl bir arada olur insanlar?..

**(Alkışlar... Slogan: Kahrolsun ABD, AB Emperyalizmi...)**

Demek ki tüm insanlığın ruh sağlığını da bozuyorlar. Dünyanın dengesi bozuldu, bunalıma sürükleniyor dünyada insanlar.

Türkiye'de de onların en büyük taşeronu kim?

Tayyipgiller iktidarı ve Meclisteki beşli çete.

Ayça Yoldaş'ımız bir buçuk saatimiz doldu, diyor. Ben iki saati geçmemek üzere karar almıştım. Şimdi o yüzden Türkiye'ye gelelim, arkadaşlar.

## **AKP'giller, AKP'giller'i anlatıyor**

Gelince... Türkiye'nin, Türkiye Halklarının boynuna dolanmış lanet halkası Tayyipgiller iktidarını kim doladı?

ABD emperyalist çakalı. Onunla yüz yüze geliyoruz.

ABD Çakalının Türkiye'de en gözde işbirlikçileri kim?

İsterseniz en özet biçimiyle, yine kendileri anlatsınlar kendilerini, arkadaşlardan rica edelim.

.... Video giriyor

### **1) Bir Başbakan İki Erdoğan<sup>[5]</sup>**

#### **(BÖLÜM 1)**

**Aralık 2010:**

– Değerli Arkadaşlarım benim milletimin dili tektir. Bu Türk Milleti...

---

<sup>[5]</sup> [https://www.youtube.com/watch?v=\\_vEebFDA-VY&t=3s](https://www.youtube.com/watch?v=_vEebFDA-VY&t=3s)

**Mayıs 2011:**

– Ben ne tek dil dedim, ne tek din dedim. Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem yok. Çünkü bunlar yalan makinası.

**Mayıs 2012:**

– Tek din dedim, dil değil din din... Tek din...

\*\*\*

**Mart 2011:**

– Şahsen böyle bir sorumluluğun altına Tayyip Erdoğan olarak giremem. Çünkü parası olan var parası olmayan var. Parası olan bastırarak parayı askerlikten kurtulacak, eee parası olmayan da gidecek askerlik yapacak. Kimlerle görüştüysen ben kenar köşedeki, izbe yerlerdeki vatandaşım; onlar hiç bu işe sıcak bakmıyor. Biz yola çıkarken kimsesizlerin kimi olarak çıktık, sessiz yığınların sesi olarak çıktık. O zaman sormamız lazım, ona göre adımımızı atmamız lazım.

**Kasım 2011:**

– Bedelli askerlik yasa tasarısının ayrıntılarına girmeden önce şu hususu da vurgulamak durumundayım, heyecanlanıyorsunuz biliyorum!

– Şu anda çalışmalarımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şöyle bu hafta içinde olmazsa bile önümüzdeki hafta bu işi tamamlayıp hemen adımı atacağız ve bedelli askerlikle ilgili inşallah yasayı çıkarmış olacağız.

\*\*\*

**Şubat 2011:**

– NATO Libya'ya müdahale etmeli midir? Böyle saçmalık olabilir mi ya! NATO'nun ne işi var Libya'da?

**Mart 2011:**

– NATO, Libya'nın Libyalılara ait olduğunu tespit ve tescil için oraya girmelidir.

**Kasım 2010:**

– Topraklarımızın genelinde böyle bir şey düşünülüyorsa zaten bu kesinlikle bize verilmeli aksi takdirde böyle bir şeyin kabulü mümkün değil.

**Kasım 2010:**

– Buranın komuta sisteminin tamamen NATO’da olması gerektiğini söyledik.

\*\*\*

**1994:**

– Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak! Yalan! Koskoca bir yalan!

**Eylül 2011:**

– Çünkü kayıtsız şartsız egemenlik milletindir. Bunun tartışması olur mu?

\*\*\*

**Ocak 2009:**

– One minute! Olmaz. One minute. Sayın Peres benden yaşlısın sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisini gerektirir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak, bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum.

**Ocak 2009:**

– Herhangi bir şekilde ne İsrail Halkını, ne Cumhurbaşkanı Peres’i ne de Musevi Halkını hedef aldım. Benim tabî ki burada tavrım moderatöre olmuştur. Toplantı moderatörüne karşı bir tepki ortaya koydum.

\*\*\*

**Ağustos 2009:**

– Ellere bir kâğıt almış dolaşıyorlar, Amerika’nın bir projesidir diye. Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar. Bu kadar açık konuşuyorum, bu kadar ağır konuşuyorum.



**Mart 2006:**

– Türkiye'nin Ortadoğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesinin Eşbaşkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz.

**Şubat 2004:**

Özellikle Diyarbakır'a çok farklı bakıyorum. Yani Diyarbakır istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü Büyük Ortadoğu Projesi var ya, Genişletilmiş Ortadoğu; yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir, bir merkez olabilir.

\*\*\*

**Temmuz 2009:**

– Buna ister Kürt Sorunu deyin, ister Güneydoğu Sorunu deyin, ister Doğu Sorunu deyin isterse yine son olarak yine adlandırdığımız Kürt Açılımı diyelim, ne dersek diyelim bunun üzerinde bir çalışmayı başlattık.

**Ocak 2013:**

– Tutturmuşlar bir şey; Kürt Sorunu! Ben Kürt Sorunu diye bir şey tanımıyorum.

\*\*\*

**1994:**

– Avrupa Topluluğu, ona zaten girmeyeceğiz. Ya nasıl diyorsun giriyorlar işte, yok merak etmeyin almayacaklar bizi. Ben keramet ehli değilim ama haber veriyorum size. Almayacaklar ama işin hakikatini bilmek lazım. Avrupa Topluluğu Hıristiyan Katolik Devletler Birliğidir.

**Eylül 2006:**

– Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde şimdiye kadar Meclisimizin yoğun çalışmalarıyla birçok düzenleme gerçekleştirilmiştir.

\*\*\*

**Ağustos 2010:**

– AK Parti Hükümeti hiçbir terör örgütüyle masaya oturmaz, müzakere yapmaz. Terör örgütüyle hiçbir zaman masaya oturmadık, hiçbir zaman da oturmayacağız.

### **Aralık 2012:**

– Ada’yla görüşme yaptırıyoruz. Kimlerle? İşte bu işlerle görevli olan elemanlarımız vasıtasıyla.

– Spiker: Şu sıralarda görüşme yaptırıyor musunuz? Halen var mı bir görüşme?

– Halen var tabii.

### **Aralık 2012:**

– Ha bu arada İmralı’yla ilgili görüşmeler yine olabilir.

\*\*\*

### **Eylül 2012:**

– Şimdi terör ile kim iç içe? Bu önemli yani terör ile iç içe olanla neyi konuşacağız, teröristle yanak yanağa olan, onunla sarmaş dolaş olan bir eşbaşkanla nasıl olacak da ben konuşacağım? Ben bununla konuştuğum zaman bu ülkedeki şehit anneleri, az önce söylüyorsunuz değil mi “analar ağlamasın”, peki bu ağlayan analar bir Başbakan olarak beni onlarla böyle masada gördüğü zaman onlar ne der? Kusura bakmayın ben bir tane şehit annesinin gözyaşını bunların hiçbirine değişmem.

### **Şubat 2013:**

– Burada hepsi farklı farklı görüştüğümüzde dedikleri şu: İmralı ne derse biz onu yaparız. Şu anda İmralı beklentilerimize cevap verecek noktaya doğru bir defa adımlarını atıyor.

## **(BÖLÜM 2)**

**M. Ali Birand:** Sizin kalbinizde başkanlık sistemi yatıyor...

**Tayyip Erdoğan:** Gönlümde var...

**M. Ali Birand:** Erdoğan net konuştu, bu üst başlık. Onun altında “gönlümde başkanlık var”.

**Tayyip Erdoğan:** Öyle bir şey demedim.

**M. Ali Birand:** Aaaa...

\*\*\*

### **Ekim 2009:**

– Dün Habur Sınır Kapısında yaşanan manzara karşısında umutlanmamak mümkün mü? Bu bir umuttur. Türkiye’de bir şeyler oluyor, iyi

şeyler oluyor, güzel şeyler oluyor, umut verici gelişmeler oluyor.

**Mart 2013:**

– Bunun bir şova dönüştürülmesini arzu etmiyoruz. Çünkü ikinci bir Habur yaşamak da istemiyoruz.

\*\*\*

**Ağustos 2010:**

– Biz geldik Esad kardeşimle oturduk, iki ülke arasındaki meseleleri konuştuk.

**Aralık 2012:**

– Kardeşlerim şu anda dünyada yüzü aşkın ülke bu kardeşimizin ve ekibinin liderliğini kabul etmiş vaziyette. Bu ne demek? Eyyy Esed seni artık tanımıyoruz, hadi defol demektir...

\*\*\*

**1994:**

– Hem laik hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya laik. İkiyi bir arada olduğu zaman adeta ters mıknaatıslanma yapar.

**Mayıs 2007:**

– Laiklik tüm inançlara eşit mesafededir ve onların güvencesi durumundadır. Ama bunu yani İslam karşıtı olarak getirdiğiniz zaman burada bir yanlış düşersiniz.

\*\*\*

**Haziran 2001:**

– Kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker...

**Şubat 2011:**

– Bütün imar planlarında eskiden “Cami” yazardı. Camiyi imar planlarından çıkardık onun yerine “Mabet” yazdık.

\*\*\*

**Kasım 2010:**

– Milliyetçilik belli idealler, belli değerler etrafında buluşmak, bir gelecek vizyonu etrafında kenetlenmek, insanlığın tamamının huzur ve barışı adına tek yürek haline gelmektir. Milliyetçilik kendi milletine, kendi vatanına, ülkesine onlarla birlikte tüm insanlığa, mazlumlara, mağdurlara ulaşmak, onlara el uzatmak, onlara kucak açabilmektir.

### **Şubat 2013:**

– Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız.

\*\*\*

### **Mayıs 2012:**

– Adının başında milletvekili sıfatı olanlar, adının başında genel başkan sıfatı olanlar pervasızca çıkıp dağdaki gençleri teşvik edebiliyorlar. Dağa çıkan PKKlı teslim olmasın deme pervasızlığını, sorumsuzluğunu sergilerler.

### **Şubat 2013:**

– Beğenirsin beğenmezsin bu gelenler bu ülkenin seçilmiş milletvekilleridir.

\*\*\*

### **Eylül 2010:**

– Her bir vatandaşımın endişesi, emin olunuz bizim endişemizdir, bize oy versin vermesin, bize gönül versin vermesin, bizi sevsin ya da sevmesin her bir vatandaşımın yaşam tarzı bizim namusumuzdur, bizim teminatımız altındadır.

### **Ocak 2013:**

– Kusura bakmayın biz bir şey söylediysek, ne söylediysek o olur, başkası olmaz.

– Dinleyici: O zaman oy yok Başbakanım...

– Sağ ol o oy senin olsun, o oy senin olsun! Al onu kendine sakla!

– Dinleyici: Vermeyeceğim zaten

– Tamam, kendine sakla! Onu sen vermen gereken yere ver

\*\*\*

### **Mayıs 2011:**

– Bu ülkenin başbakanı, soruyorum sizlere, bir anma törenine gider de bir Korgeneral orada ayağa kalkmaz mı? Kalkmaz mı? Kalkması gerekir, kalkmadığı anda tabii bedelini öder o ayrı mesele. Zaten bedelini de ödedi.

### **Ocak 2013:**

– Bu insanları moral değerleri noktasında, motivasyon noktasında eğer biz darbeyi vurursak biz bu terörle mücadelede çok büyük darbe yeriz. Yani şu Çözüm Süreci içerisinde buna şiddetle ihtiyacımız var, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın bunların içerisinde karacısı var,

denizcisi var. Şimdi yani bizim bu kadar fırkateynlerimiz ne bileyim, gemilerimiz vs. neredeyse komuta kademesinde oralara gönderecek su-bayımız kalmıyor. Böyle şey olmaz.

\*\*\*

### **Mayıs 2010:**

– Doğu ile Batıyı, Müslümanlarla Hıristiyanların ayırıştırın en büyük çatışmaların Haçlı Seferleri olduğu iddia edildi. Haçlı Seferleri aynı zamanda tüm bu tarafların birbirini tanıdığı, birbiriyle iletişime geçtiği, birbiriyle ittifaklar kurduğu, en önemlisi de çok yoğun bir şekilde bilim ve sanat noktasında alışverişte bulunduğu dönemlerdir.

### **Kasım 2012:**

– Bunlar televizyon ekranındaki ecdadımızı zannediyorum o Muhteşem Yüzyıl belgeselindeki gibi tanıyor.

\*\*\*

### **Mart 2013:**

-Kimin ne söylediğine değil siz gelin bizim ne söylediğimize bakın.

### **Mart 2013:**

– Yalan söyleyenden Başbakan olmaz...

\*\*\*

## **(BÖLÜM 3)**

### **Mayıs 2011:**

– Kardeşim, bu kadar istiyorsan, arzuluysan kurslarınızı kurun. Gi-din kurslarda bunu öğrenin. Ama okullarımızda resmi dilden Türkçe olarak taviz verdiğimiz anda bu bizim birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü yok eder.

### **Eylül 2013:**

– Özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünü açıyoruz.

\*\*\*

### **Eylül 2010:**

– Anadilde eğitimi konuşanlara sesleniyorum. Anadilde, değer-li arkadaşlarım, bir defa kendi bölgenizde nerede isterseniz isteyin, kurslarınızı açabilirsiniz. Orada dilinizi öğretebilirsiniz. Bu çalış-malarınızı yürütebilirsiniz. Ama bizden resmi olarak anadilde bir eğitim

beklerseniz, bakın bunu tekrar ediyorum, bunu bizden beklemeysin. Çünkü Türkiye'nin resmi dili Türkçedir.

**Eylül 2013:**

– Farklı dil ve lehçelerde eğitim verilmesini mümkün hale getiriyoruz.

\*\*\*

**Mayıs 2011:**

– Ben şunu da çok açıkça ifade etmem lazım. Biz her şeyden önce ülkemizin her yönden kalkınmasını eğer düşünüyorsak, bunun demokrasi ve ekonomi olarak atbaşı yürümesini de istiyorsak istikrar adına bizim bu baraja ihtiyacımız var. Türkiye’de yani şu anda yüzde on bizim için istikrar noktasında çok çok önemli.

**Eylül 2013:**

– Barajı yüzde beşe çekip beşli gruplandırma ile daraltılmış bölge seçim sistemini uygulayabiliriz.

\*\*\*

**Nisan 2011:**

– Yüzde on barajını indirmek veya indirmemek demokrasi ile ilintili bir konu değildir. Şu anda Avrupa’da yüzde sekiz barajı da var, yüzde yedi barajı da var. Olabilir. Ama biz ülkemizin istikrarı için, güveni için böyle bir adımı devam ettirme kararını almışız, halkımızda da bunun karşılığı var.

**Eylül 2013:**

– Daha partimizi kurarken mevcut seçim sisteminin katılımcılıktan uzak olduğunu, değişmesi gerektiğini güçlü şekilde biz de ifade etmiş-tik. Ülke barajını tamamen kaldırarak dar bölge seçim sistemini getirebiliriz.

\*\*\*

**Aralık 2012:**

– Bir genel başkan kalkıp karşısındaki kitleye nasıl silahlanın diyebilir ya? Bir genel başkan bunu dediği zaman onun mensupları nasıl hareket eder? Yani bunlar bunun karşılığını, bunun bedelini ödemeyecekler mi? Sen milletvekili olmadan önce de bunu söyleseydin ya. Şimdi milletvekili oldun kalkıp bunu söylüyorsun. Bunun rahatlığı içinde bunu söylüyorsun. Milletvekilliği bunun için bir zırh olamaz. Değerli

arkadaşlarım, biz eğer buna sessiz kalacak olursak, bilirsiniz ki bu halk bizi affetmez, Allah da bizi affetmez! Biz buna sessiz kalamayız.

**Şubat 2013:**

– BDP’li milletvekilleri, niyetleri ne olursa olsun, beğenirsin beğenmezsin, bu gelenler bu ülkenin seçilmiş milletvekilleridir.

\*\*\*

**Mart 2013:**

– Kimin ne söylediğine değil, siz gelin bizim ne söylediğimize bakın.

**Mart 2013:**

– Yalan söyleyenden başbakan olmaz...

\*\*\*

## 2) Tayyip Erdoğan-Devlet Bahçeli Atışması<sup>[6]</sup>

**Tayyip Erdoğan:**

Sayın Bahçeli, günaydın...

Gerçekten acınacak bir hali var. Gördüğün zaman böyle ikili olduğunda melek yüzlü zannedersin.

MHP’yi küçülten bu adamla bir yere varamazsınız.

MHP’nin Genel Başkanı olan zat, sen zaten uçma özürsün.

**Devlet Bahçeli:**

Erdoğan akıyla arasını açmış. Klinik bir vaka haline gelmiştir.

**Tayyip Erdoğan:**

Milliyetçiyim diyen MHP Genel Başkanı önce gitsin bu milletin edebinden nasiplensin, bu milletin adabını öğrensın.

Önce haddini bileceksın. Bir taraftan da milliyetçi ayaklarına takılacaksın.

İrkçılık yaptınız, kavmiyetçilik yaptınız, kabilecilik yaptınız, şeytani olan anlayışa hizmet ettiniz.

---

[6] <https://www.youtube.com/watch?v=iavn5IdMqA>

**Devlet Bahçeli:**

Senin yaptıklarına ancak İblis teşebbüs edecektir.

**Tayyip Erdoğan:**

Kimse bizim karşımıza Türklükle de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız.

**Devlet Bahçeli:**

Sayın Erdoğan ya Kandil yetiştirmesidir, ya Türk düşmanıdır...

**Tayyip Erdoğan:**

Ey Bahçeli bunları ispat edemezsen sen alçaksın, adisin.

**Devlet Bahçeli:**

Alçaksın ve şerefsizsin.

**Tayyip Erdoğan:**

Bunu ispat edemezsen alçaksın, namertsin.

MHP'nin başındaki beyefendi aile nedir bilmez, onun böyle bir derdi yok. Çoluk çocuk nedir, çocuk nedir bilmez.

**Devlet Bahçeli:**

Bir cumhurbaşkanı olmanı geçtik de, nasıl bir insansın?

**Tayyip Erdoğan:**

Evlenmemiş de olabilirsin ayrı bir mesele. Ama sen ailenin kadr-i kıymetini bilmezsin.

Bu adam siyasette çırak bile olamadı ve olamayacak da.

Genelkurmay Başkanımızın atılacak tırnağının bir parisi dahi olamazsın.

**Devlet Bahçeli:**

Sende şeref ve mertlik işportaya düşmüş, hurdaya çıkmış.

**Tayyip Erdoğan:**

Ağzından salyalar akıyor.

Bunlar ikiyüzlü.

Ey Bahçeli, sana da sesleniyorum: Bildim bileli o koltukta oturuyorsun, hiçbir işe yaramadın yahu...

**Devlet Bahçeli:**

Bir tek evet oyum vardır onu da vereceğim. Verdiğim evet oyum referandumda da aynen tekrarlayacağım.

\*\*\*



İşte hem kendilerini, hem birbirlerini anlattılar, arkadaşlar. Aslında bizim pek bir şey dememize gerek bırakmadılar.

Daha önce de söylediğimiz gibi, bunların tek doğruları birbirleri hakkında söyledikleri. Allah için birbirleri hakkında doğru konuşuyorlar, değil mi?..

Ama görüyorsunuz ahlâki, insani sefaletin boyutunu. Görüyorsunuz, arkadaşlar. Bunların Yezid'den, Yezid'in valisi Ziyat'tan, ki onun bunun çocuğu Ziyat, onun komutanlarından bir farkı var mı?

Onlar da Hz. Muhammed'in dünyada en çok sevdiği Hz. Hüseyin'i ve soyunu yok ettiler Kerbela'da.

İşte aynı zihniyet, aynı ruhiyat, arkadaşlar.

## **AKP'giller'de iman yok**

Hz. Muhammed bunu da görüyor, böylelerini sağlığında görüyor.

Onlar diyorlar ki; **“Biz iman ettik”**. Kur'an'da var.

**“Hayır, siz iman ettik demeyin.”**, diyor, **“Müslüman olduk deyin.”**, diyor.

İman nedir, arkadaşlar?

İki ayağı var:

Bir; tevhide inanacaksınız. Yani Allah'ın birliğine, varlığına, tekliğine inanacaksınız.

İki; ahiret gününe, din gününe, hesap vereceğin o güne, ölümden sonra dirilişe inanacaksınız.

İman budur. İmanın temeli budur, arkadaşlar.

Ama Müslüman olduk demek; namaz kılarırsın, oruç tutar görünürsün, zikir yaparsın sağda solda, hacca gidersin, İslamiyet'ten söz edersin, işte böyle olursun, bunlar gibi olursun.

Ben hep söylüyorum ya; bunlarda iman yok.

Ahret gününe inanan insan bunları yapabilir mi ya? Hesap vereceği güne inanan bir insan yapabilir mi bunları? Böyle yalan, dolan, riyakârlık, hile, düzen yapabilir mi?

Yapamaz, arkadaşlar, yapamaz...

Bunların meşhur bir **“Kabataş Gelini Yalanı”** vardı, değil mi? Biliyoruz. Hâlâ tekrarlıyor bu.

Yine bunun amigoları var; **Elif Çakır, Halime Kökçe**, bilmem ne... O amigolar, beslemeler, onlar da tekrarlıyor.

Hâlbuki matematiksel bir kesinlikle ortaya çıktı ki; bu iftira-dır, düzenbazlıktır.

Ama Dolmabahçe Camii'nin imamı ne dedi?

Ben Müslümanım, yalan söyleyemem, dedi. Camide Gezi ey-lencileri ne içki içtiler, ne de ahlâka mugayir bir harekette bulun-dular. Müezzîn de aynı tavrı koydu. İşte iman etmiş onlar, iman sahipleri onlar.

Ne yaptı Tayyip?

Sürdü onları, sürdü. İşte Muviye-Yezid Dini ya da modern anlamıyla CIA, Pentagon, Washington İslamı bu.

Zamanımız dolmak üzere...

İşte **Cumhuriyet** Gazetesi'nden. 5 Ekim tarihli bir haber:

**“Üç onda yedi milyarlık büyük gizem.”**

Yani üç onda yedi milyar TL'nin nereye harcandığı belli de-ğil, arkadaşlar. Ne olmuş bu para belli değil...

Böyle bir devlet olur mu ya? Böyle bir kanun devleti, bıraka-lım hukuk devletini, olabilir mi?

Olamaz. Ama işte Türkiye'de Tayyipgiller'in özel faşist din devleti oluyor. Sadece İstanbul'da iki yüz kırk milyar liralık rant vuruyorlar, imar rantı. İki yüz kırk milyar lira... Yandaş müteah-hitlerle beraber.

Yandaş medyayı da bunlar finanse ediyor biliyorsunuz değil mi?

Havuz kuruyorlar. O havuza bu vurgunlarının devede kıl oranında bir miktarını atıyor bu vurguncu Parababaları, orada biriken paralarla Tayyip medyayı satın alıyor ve yandaş medyayı oluşturuyor.

Topbaş döneminde, beş bin kez imar planı değiştiriliyor İstanbul'un. Bu nasıl olur ya? Beş bin kez değiştiriliyor. Nerede bir arsa var, vurgun alanı var, ona uygun hadi imar planı yapalım... Ve böylece canım şehir, Mütareke günlerinde bile rastlamadığı, yaşamadığı vurgunu, talanı, tahribatı çöküşü yaşıyor. Her taraf taş, beton.

Ve bunun aslan payı da kime akıyor?

Tabî başta Kaçak Saraylı Reis ve onun yakın akrabası olmak üzere avenelerine akıyor, arkadaşlar.

19 Mart 2014'te yayımlanan Tayyip Erdoğan'ın eski TOKİ Başkanı Haluk Karabel ile yaptığı telefon görüşmesinin tapesinde ne diyor?

**“Kupon arsalar benden habersiz el değiştirmesin, satılmasın!”**, diyor. Onların aslan payı benim, diyor. Şahsımın, diyor.

## **Kitleleri Allah'la aldatarak durup dinlenmeden din sömürsü yapıyorlar**

Sözcü Gazetesi'nden:

**“Kendilerine kepçeyle, vatandaşa kaşıkla.”**

Memura, kamu emekçilerine ne veriyorlar 2019'da birinci yarıyılıda?

Yüzde 4'mü? İkinci yarıyılıda yüzde 5. Ama kendilerine yüzde 26.

Bu konuda hiçbirinin tıki çıkmıyor bak, Meclisteki Beşli Çetenin milletvekillerinin.

Sırf Tayyip'in maaşı, yetmiş dört bin beş yüz lira, arkadaşlar brütü. Neti de otuz dokuz bin küsur yüzde 26 artışla. Kaldı ki Saray'ın bütçesi de 2019'da iki milyar sekiz yüz bin lira. Sırf saray

bütçesi ya... Neredeyse üç milyar lira Saray gideri, arkadaşlar, sarayın bütçesi. Bunun da hesabı kitabı yok. İşte Muaviye-Yezid devleti bu, arkadaşlar. Bu...

Hak, hukuk, yasa, adalet, vicdan hepsi Saray'ın arka Bahçeli'sinin deyişiyle; işportaya düşmüş.

Ve bunu Allah'la aldatılmış kitleler iktidarda tutuyor. Tabii arkasında Amerika var. Hâlâ bunu savunuyor halkın yüzde 40'ı ortalama, değil mi?

Neyle?

Sırf Allah'la aldatıldıkları için.

Bilmiyor ki meczuplaştırılmış taraftarlar... Ne Kur'an'ı biliyor, ne İslam Tarihini biliyor, ne dini biliyor insanlar. Hiçbir şey bilmiyorlar.

Dikkat edersek, durup dinlenmeden din sömürüsü yapıyor, din alıp satıyor. Yani silahı o. Başka bir silahı yok. O sayede kandırıyor insanı.

İnsanlığımızın hakkını vermek için bunların ne olduğunu her yerde ortaya koymamız gerekir. Onun mahkemelerinde de, savcılarını, yargıçları karşısında dahi hiç çekinmeksizin ortaya koymamız gerekir. Koyuyoruz da, arkadaşlar. İşte yoldaşlarımızı ta-nık, koyuyoruz da.

Bunlar yıkılacak. Bütün diktatörler yıkılmıştır Tarihte.

Kalıcı olan diktatör var mı? Saltanat var mı?

Yok. Zulüm üzerine kurulan bütün düzenler yıkılır. Bunlar da yıkılacak ve sadece biz, bugün insanlığımızın hakkını gerçek anlamda vermiş insanlar olarak, yaşayacağız. Başımızı yastığı kalp huzuru içinde bugün koyuyoruz. Yarın da torunlarımıza, bizi benimseyecek olan yeni nesil yoldaşlarımıza bu geleneği aktaracağız. Bu insanlığı...

Obradovic ne diyor?

En azından bir yakınınıza yardım edin, diyor değil mi? Her gün bir yakınınıza yardım edin...

## Gerçek Devrimcilerde yalan dolan, hile olmaz

Alçak sarı sendikacılar ve parababaları ne dediler Real Metro Direnişçi İşçi kardeşlerimize?

Nakliyat-İş'in işkoluna girmiyorsunuz. Sizi niye savunuyor Nakliyat İş? Bundan bir çıkarı var, dediler değil mi?

Bunu size söylediler. Yazıp çizdiler bunları. Patron söyledi, sarı sendikacılar söyledi...

Ne çıkarı olacak ya... Bizde hile olmaz. Yalan, dolan, hile, namussuzluk olmaz bizde.

İşte tüm sendikacı yoldaşlarımızın, Ali Başkan dâhil, gelmiş geçmiş, malı mülkü, serveti ortada. Bir ufacık sosyal konutu var. Başka hiçbir şeyi yok ya. Diğer yoldaşlarımızın da aynı... Hepimizin aynı. Yirmi liraya Vezneciler'den aldım şu gömleği. Otuz liraya şu pantolonu aldım Üsküdar'dan. Ayağımdaki oğlumun 2010'daki ayakkabısı, yaz kış giyerim. Bizim başka bir şeyimiz yok.

### (Alkışlar...)

Yoldaşlarım da böyle. Başka bir dünyamız yok ki bizim.

Hz. Muhammed'de öldüğünde ne kalıyor geriye?

Bir ibriği, bir hırkası kalıyor. Üzerinde yattığı hurma liflerinden dokunmuş yastık. Yine hurma lifleriyle doldurulmuş hasır bir de yastığı kalıyor. Gerçek devrimci işte...

Daha önce de anlattım. Hz. Ömer geliyor, isyan ediyor; **“Ya Resulallah, diyor. Habeş Kırallı saraylarda yaşıyor. Sen ahir zaman Peygamberisin. Allah'ın Resulüsün. Şu yaşadığın duruma bak.”**, diyor.

**“Ey Hattab Oğlu Ömer, diyor; Allah onlara bu dünyayı, bize öbür dünyayı verdi”**, diyor.

İstese yaşayamaz mıydı?

Yaşardı. Ama ümmetinin en yoksulu düzeyinde yaşıyor.

Bu nerede yaşıyor?

Biraz önce izlediğimiz 1365 odalı Saray’da değil mi?

Haa evet, ayrıca dört yüz milyonluk uçakta tabii... On üç tane uçağı varmış...

Bizim neyimiz var?

Sosyal kartımız var.

**(Alkışlar...)**

Hep bu sosyal kartımız olacak. Çünkü halkın savunucusuyuz, halk gibi yaşamamız gerekir. Ezilen ve sömürülen kitleler gibi yaşamamız gerekir. Başka türlü onları anlayamayız, empati yapamayız.

Usta’mız da böyleydi. Aksaray’daki TÖS salonunda verdi **“Finans-Kapital ve Türkiye”** adlı Konferansını; dört ayaklı masa başında oturarak. Dizden aşağısı açıktaydı ve biz dinleyiciler tarafından görünüyordu. Pantolonu yıkanmaktan dolayı çekmiş, kısalmış; paçaları ayak bileklerin tâ 4 parmak yukarısına çıkmış. Üzerindeki kıyafeti, yıllarca kullanılmış eskimiş, deforme olmuştu. Yani konferansta giyecek yeni, düzgün bir elbisesi bile yoktu besbelli ki.

Çünkü başka bir dünyası, özel hayatı yok. O devrim alevinin kalbinde, başka bir varlık alanı yok.

İşte gerçek devrimci böyle olur. Biz onun davasının, en kutsal davanın savunucusuyuz, arkadaşlar. Bu önderler de öyle, hepsi. Lenin üstüne üstlük, baba tarafından Kazan Türkü, Kazan Tatarı ya da Kazan Türkü. Babası Kazanlı biliyorsunuz. Zaten tipinden de belli. Görünüyor değil mi yüz hatları gösteriyor, çizgileri. O yüzden sevmeyenler Ruslar pek. Ama Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde hâlâ heykelleri var. Marks’ın da var, Lenin’in de var bir kısmında.

Zamanımız doldu, arkadaşlar. Bizden sonraki arkadaşların zamanını almak istemiyorum.

Eninde sonunda anlaşılacağız.

Yani burada bir cümleyi bitirmedim, bir ibareyi. Yani Nakliyat İş’in işkoluna girmeyen bu ezilen, hakları elinden alınan,

hakları gasp edilen, emekleri çalınan işçi kardeşlerimizin mücadelesine bu sebepten sahip çıkıyoruz. Onların davalarını bundan savunuyoruz.

**(Alkışlar... Slogan: Davamız Halkların Kurtuluş Davasıdır...)**

Yanlış hatırlamıyorsam **Einstein**'a atfedilen bir söz vardı:

**“Bir insan, aç, yoksul, çaresiz bir hayvanı doyurursa aynı zamanda kendi ruhunu da doyurmuş olur.”**, diyor arkadaşlar.

Şimdi hayvana bile böyle davranıyorsak, insan olan işçi kardeşlerimizin, haksızlığa uğrayanların davasını savunmak biz insanların, biz devrimcilerin görevi değil mi?

Nerede, hangi işkolunda olursa olsun tüm haksızlıkların karşısındayız biz.

Nitekim Kahraman Gerilla Che ne diyordu?

Guevara soyadlı bir kadın mektup yazmış Che'ye, daha önce de anlatmışım anekdotu herhâlde; **“Ataların İspanya'nın neresinden göç ettiler acaba? Aynı soyadı taşıyoruz, akraba mıyız diye düşündüm.”**, diyor da.

Che'nin yanıtı aynen şu:

**“Atalarımın İspanya'nın neresinden, hangi bölgesinden göç ettiklerini bilmiyorum, araştırmadım. Ama dünyanın öbür ucunda bile olan bir haksızlık karşısında öfkeden tir tir titreyebiliyorsanız, o zaman yoldaşız demektir ki, bu hepsinden önemlidir.”**

**(Alkışlar...)**

Onun da katili ABD haydut devleti ve onun ajan örgütü CIA'dır. Che'nin de katili...

Ve hep aynı davayı savunuyoruz biz de; hem ülkemizde, hem dünyanın başka bölgelerinde haksızlık varsa öfkeden tir tir titriyoruz ve ona yardım etmek için çabalıyoruz bütün gücümüzle.

Ve en sonunda bizler kazanacağız!

En halkçı Halife **Hz. Ali**'nin dediđi gibi: **Bizi kimse yene-  
mez!**

**Halkız, Haklıyız, Yeneceđiz!**

**(Alkıřlar... Sloganlar... Halkız, Haklıyız, Yeneceđiz... Ya-  
řasın Halkın Kurtuluř Partisi...)**